

Standvastigheid na de ramadan

Vrijdagpreek van vrijdag 15 juni 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: standvastigheid na de Ramadan.

De Ramadan is tot een eind gekomen, de maand van vasten, lezingen, nachtgebed, liefdadigheid en Koran lezen. Vandaag is het Eid-ul-Fitr. We hebben de prachtige maand Ramadan achter ons gelaten en zijn vandaag in de maand Shawwal getreden. In de maand Ramadan stonden aanbidding en bezinning centraal. Maar ook nu, in deze maand en alle komende dagen, weken en maanden, moeten wij onze goede daden en aanbiddingen voortzetten.

Allah swt zegt in surah Al-Ahqaf, ayah 13 het volgende:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah” en vervolgens standvastig blijven (in het geloof), zij zullen vrees nog treurnis kennen.”

In deze ayah maakt Allah swt duidelijk dat een ware gelovige standvastig is in zijn geloof, hij is niet enkel en alleen gelovig in een bepaalde tijdsperiode of op een bepaalde plaats. Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat deze persoon niet zult vrezen en ook geen verdriet zult kennen. Vrees heeft te maken met de toekomst en verdriet heeft te maken met hetgeen wat al geweest is.

We zien, gelukkig, dat in de maand Ramadan de moskeeën volstromen: we doen extra ons best om zo vaak mogelijk de moskee te bezoeken, we doen mee in de Taraweeh-gebeden, we verrichten extra goede daden en grijpen alle mogelijke kansen aan om de tevredenheid van Allah swt te bereiken en om ons bewustwording te verhogen. Maar, als de Ramadan dan voorbij is, lijkt het alsof onze standvastigheid en aanbidding minder worden. De moskeeën stromen dan helemaal leeg en je ziet een aantal van ons pas na een jaar weer te zien zijn in de moskee. Dit is een grote fout die wij maken. Allah swt zegt in surah al-Hidjr in vers 99 het volgende:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

En aanbid jouw heer, totdat het zekere (d.w.z. de dood) tot jou komt.

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat we Allah swt moeten aanbidden totdat de dood ons bereikt en niet enkel en alleen in de maand Ramadan. Allah swt houdt van standvastigheid. Standvastigheid is een eigenschap die elke moslim zich eigen moet maken. Wat bedoelen we daarmee? Allah swt houdt ervan als je een goede daad regelmatig verricht, als is het maar een kleine daad. Zolang je hier maar standvastig in bent. Dit is meer waard dan een grote daad die je eenmalig uitvoert.

In een andere hadith zien we dat een metgezel het volgende vroeg aan onze profeet Mohammed vzmh: **‘O boodschapper van Allah, vertel me iets over de islam dat ik aan niemand anders kan vragen dan aan jou. De Profeet vzmh antwoordde hierop: “Zeg: ‘Ik geloof in Allah swt’ en wees standvastig.**

Als we bijvoorbeeld in de Ramadan gewend waren om de gebeden te verrichten in de moskee, moeten we dit ook na de Ramadan voortzetten. Als we gewend zijn dat om niet te roddelen en kwaad te spreken dan moeten we hier ook na de maand Ramadan afstand van nemen. AMen moet het contact met zijn schepper sterk houden ook na de Ramadan en men moet afstand blijven nemen van de slechte zaken.

In ons geloof is het belangrijk dat we standvastig en consistent zijn. We moeten de daden niet maar 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar uitoefenen. Nee, we moeten standvastig zijn.

Standvastigheid leidt ook tot een sterkere band met Allah swt, de voorziener van alle zaken. Wij hebben Allah swt nodig. Als we Allah swt om hulp vragen, zal Allah swt ons beschermen tegen slechte zaken. Daardoor zal ons hart altijd met Allah swt verbonden zijn. We hebben deze verbondenheid nodig; daar ligt namelijk ons geluk. Zonder Allah swt kunnen we nooit oprecht gelukkig zijn.

Beste broeders en zusters, we behoren tot de gelukkigen die de prachtige maand Ramadan hebben mogen vasten en goede daden hebben mogen verrichten. Laten we deze daden voortzetten, standvastig zijn en onze band met Allah swt warm houden.

Beste broeders en zusters, ik wens jullie allemaal een mooie dag met jullie geliefden en bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh!