

Vrees voor Allah swt



Vrijdagpreek van vrijdag 24 augustus 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: vrees voor Allah swt.

Allah swt zegt in surah Ar-Rahman in vers 46 het volgende:

وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

En voor degene die vreest om tegenover zijn Heer te staan (voor de rekenschap), zijn er twee tuinen (in het Paradijs).

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat diegene die vrees voor Allah swt kent, een zeer grote beloning zal krijgen van Hem. Hij zal een hoge rang krijgen in het paradijs. Vandaag zullen we stilstaan bij de vruchten die men krijgt of ervaart als men vrees kent voor Allah swt. Om te beginnen zullen we stilstaan bij de vraag wat verstaan we onder vrees. Vrees kan uitgelegd worden als een situatie waarin iemand verkeert wat getypeerd wordt door angst. Angst is als iemand bang is voor iets wat nog plaats zal gaan vinden: het heeft dus een relatie met de toekomst. In de genoemde vers slaat de toekomst op de ontmoeting die plaats zal vinden met Allah swt, het moment dat je verantwoording moet afleggen voor al je daden. Je kunt enerzijds bang zijn dat je zult zakken waardoor je bestraft zult worden of anderzijds bang zijn dat Allah swt ontevreden over je is. Vrees is een belangrijke eigenschap van een gelovige. Deze eigenschap zorgt ervoor dat je een hoge positie krijgt bij Allah swt.

De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd: **“Wie huilt uit vrees voor Allah zal de Hel niet betreden totdat de melk terugkeert in de uier; en het stof dat door het vechten op het pad van Allah opgewekt wordt en de rook van de Hel zullen nooit tezamen bestaan.”**

In een andere overlevering zien we het volgende terug: **“Een man had grote zonden tegen zichzelf begaan, en toen de dood naderde, beval hij zijn zoons: “Als ik overleden ben, verbrand mij, vermaal mij dan en strooi (mijn as) in de zee, want, bij Allah, als mijn Heer mij te pakken krijgt, dan zal Hij mij op zo’n manier straffen als Hij niemand anders heeft gestraft.” Dit deden zij met hem. Toen zei Allah tegen de aarde: “Breng voort wat je hebt genomen – en daar was hij! En Allah zei tegen hem: “Wat heeft jou ingegeven om te doen wat je deed?” Hij zei: “Ik was bang voor U en om deze reden vergaf Hij hem.”**

We kunnen stellen dat vrees voor Allah swt grote vruchten met zich meebrengt. We zullen stilstaan bij een aantal vruchten hiervan:

- Vrees werkt als een schild, als bescherming, als het gaat om het plegen van zondes. Iemand die vrees kent voor Allah swt zal niet snel vervallen in een zonde. Allah swt zegt in surah az-Zoemar in vers 13 het volgende:

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Zeg: “Voorwaar, ik vrees de bestraffing van de geweldige dag als ik mijn heer ongehoorzaam ben.”

Aansluitend hierop heeft een wijze geleerde gezegd, dat iemand die vrees kent voor Allah swt, niet gecontroleerd zal worden door zijn begeertes.

- Vrees zorgt ervoor dat iemands intentie gezuiverd wordt. Je ziet dat deze persoon daden verricht enkel en alleen voor Allah swt.
- Vrees zorgt ervoor dat men Allah swt veelvuldig gedenkt en aanbidt.
- Vrees zorgt ervoor dat iemand op het pad van Allah swt blijft. Als iemand geen vrees kent, dan zal deze persoon het pad van de Shaitan bewandelen.
- Vrees zorgt ervoor dat iemand gerespecteerd wordt door de mensen in zijn omgeving. Deze persoon zal met respect behandeld worden.
- Vrees zorgt ervoor dat de dua van deze persoon verhoord wordt. Je ziet dat het contact met zijn Schepper warm en sterk is.
- Vrees zorgt ervoor dat iemand de islamitische principes uit de koran en de soennah van ons profeet Mohammed vzmh praktisch toepast. Zodra deze persoon iets hoort, dan past hij of zij het direct toe.
- Vrees kan een reden zijn dat iemand het paradijs zal binnentreden.

Beste broeders en zusters, ken jij vrees voor Allah swt? Neem deze woorden mee en pas ze toe in je leven. Laat onze vrees ons ver weg houden van zondes opdat wij daarmee de tevredenheid van Allah swt zullen bereiken. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!