

Afgunst & jaloezie

Vrijdagpreek van vrijdag 28 september 2018



Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag: afgunst & jaloezie.

Allah swt zegt in surah an-Nisaa, ayah 40 het volgende:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege datgene wat Allah hun van Zijn Gunst heeft gegeven? Voorzeker, Wij gaven de familie van Ibraahiem het boek en de wijsheid. En Wij gaven hem een geweldig koningschap.

Vandaag zullen we stilstaan bij Hasad, oftewel afgunst of jaloezie. Het is de eerste preek van een reeks van drie preken, waarin we stil zullen staan bij deze ziekte van het hart. Volgende week zullen we inzoomen op het boze oog en de week daarop zullen we stilstaan bij de mogelijke oplossingen hiervoor. Om te beginnen zullen we stilstaan bij de betekenis van het begrip: Wat verstaan we onder Hasad oftewel afgunst of jaloezie?

Hasad betekent dat je wenst dat een gunst van iemand wordt weggenomen die door Allah swt aan diegene is gegeven. Dit kunnen materialistische zaken maar ook zaken die gerelateerd zijn aan het geloof. Hasad behoort tot de categorie 'grote zondes'. Hasad is een zonde die niet te zien is aan de buitenkant: het is een zonde die plaats vindt in het hart. Het is een serieus probleem, waar wij allemaal tegen dienen te strijden. Jaloezie verspreidt zich door de samenleving als een vreselijke ziekte en het is een ziekte die behandeling vereist.

Jaloezie is zonder twijfel een serieuze en soms fatale ziekte. Het is een onwaardige karaktertrek die veel onenigheid onder de mensen, gemeenschappen en zelfs volkeren veroorzaakt. Een gemeenschap die besmet is met deze walgelijke eigenschap, is een gemeenschap waarin samenwerking en liefde zo goed als onbekend is geworden. Vijandschap, haat en geweld worden orde van de dag. Het is een daad die iemand naar een zeer laag niveau kan brengen. Het heeft voor de persoon in kwestie rampzalige gevolgen, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Je ziet dat deze persoon in zijn doen en laten wordt gecontroleerd. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: **"Wees niet haatdragend tegenover elkaar, jaloers of onbetrouwbaar. Verbreek de banden niet met elkaar en wees dienaars van Allah en broeders voor elkaar. Een moslim mag het contact met zijn broeder niet langer dan drie dagen verbreken."**

We moeten jaloezie of afgunst niet lichtelijk nemen. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd hierover: **"Kijk uit voor jaloezie, want jaloezie verteert iemands goede daden, zoals vuur hout verteert."**

Tevens is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verboden jaloezie en het toegestane jaloezie. Verboden jaloezie is een situatie waarbij je wenst dat een gunst die Allah swt heeft gegeven aan de ander van hem of haar wordt weggenomen. Toegestane jaloezie is juist een situatie waarbij je Allah swt vraagt om een gunst die een ander heeft gekregen ook te krijgen. Het verschil is dus dat je bij de verboden jaloezie negatieve gevoelens hebt en bij de toegestane jaloezie verlang je naar iets, zonder het de ander te misgunnen. Zoals we al eerder hebben aangegeven heeft Hasad grote negatieve gevolgen voor de persoon in kwestie. Vandaag zullen we stilstaan bij een aantal negatieve gevolgen.

1. De persoon kent geen innerlijke rust en geen innerlijke stabiliteit.
2. De persoon heeft een lage positie bij Allah swt en je ziet dat deze persoon geen beloningen ontvangt van Allah swt.
3. De persoon wordt vervloekt door Allah swt.
4. De persoon zal niet geliefd zijn bij de mensen.
5. De deuren van leiding en goedheid zullen voor deze persoon gesloten zijn.

De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd over Hasad: **“In het hart van de gelovige kunnen geloof en jaloezie niet samen verblijven.”**

Als we kijken naar de verhalen in de koran over de voorgaande profeten, dan zien we dat jaloezie en afgunst terugkomen. Zo zien we dat eerste zonde die gepleegd is, het weigeren van Iblies om te knielen voor Adham, veroorzaakt is door de jaloezie van Iblies. Tevens zien we in het verhaal van profeet Youssef dat hij door zijn broers in de put is gegooid vanwege de jaloezie van zijn broers. We leren uit deze verhalen dat we jaloezie niet lichtelijk moeten nemen. De gevolgen zijn enorm! De vraag die gesteld kan worden: wat zijn de oorzaken van jaloezie? Waar komen deze negatieve gevoelens vandaan?

-Egoïsme: degenen die afgunst en jaloezie kennen, houden ontzettend veel van zichzelf. Deze mensen denken vaak alleen aan zichzelf en zetten hun eigen belang op nummer 1. Als iemands hart alleen maar vervuld is met zelfliefde en egoïsme, dan zie je dat deze persoon hoe dan ook jaloezie zal kennen.

-Negatieve competitie: je ziet dat mensen elkaar benijden, dus jaloers zijn op elkaar, omdat de ander beter is in een bepaalde competitie. De een is goed in handelen, de ander is goed in leren, weer een ander is goed in koken en een ander is goed bezig op het pad van Allah swt bijvoorbeeld. Je ziet dat mensen jaloers zijn op elkaar wanneer ze merken dat de ander beter is in een bepaalde competentie.

Beste broeders en zusters, neem deze woorden mee en weeg deze woorden op jezelf af. Wees niet jaloers, maar wees juist trots op de kwaliteiten die anderen bezitten en doe je uiterste best om te bereiken wat je wilt, zonder een ander te benijden. Volgende week zullen we verder gaan met deze reeks. Bedankt voor jullie aandacht!