

Beloningen in het wereldse leven

Vrijdagpreek van vrijdag 9 november 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: beloningen in het wereldse leven.

Allah swt zegt in surah an-Nisa, aya 134 het volgende:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Wie de beloning van deze wereld wil, bij Allah ligt de beloning van deze wereld en het hiernamaals. En Allah is alhorend, alziend.

Allah swt maakt ons in dit vers duidelijk dat de beloningen in zowel dit wereldse leven als in het hiernamaals enkel en alleen afkomstig zijn van Hem. Hij is de bron van alles. Als je leeft volgens de principes van Allah swt, dan zal je zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals beloond worden. De profeet Mohammed vzmh heeft hierop aansluitend het volgende gezegd: **“Een gelovige zal voor elke goede daad zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals beloond worden”**. We zullen stilstaan bij vijf vormen van beloningen die Allah swt schenkt aan een oprechte gelovige in dit wereldse leven.

- **Nobel gedrag dat gebaseerd is op ons geloof (imaan).** Als een persoon zich op het pad van Allah swt bevindt en die de tevredenheid van Allah swt heeft bereikt, dan zie je dat deze persoon ook heel geliefd is bij de mensen. Je ziet dat zijn positie bij de mensen hoog is en je ziet dat zijn mening serieus wordt genomen. Allah swt schenkt deze persoon een beloning in de vorm van liefde van de mensen.
- **Oprechtheid bij het verrichten van daden.** Een persoon die oprecht is en een zuivere intentie heeft bij het verrichten van daden, wordt door Allah swt geholpen bij tegenslagen. Verder zie je dat de *dua*, het smeekgebed, van deze persoon verhoord wordt door Allah swt. Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende verhaal dat verhaald is door onze profeet Mohammed vzmh: **“Drie mannen die behoorden tot één van de gemeenschappen die jullie voorafgingen, gingen op weg tot de nacht viel. Toen zochten ze hun toevlucht in een grot. Een rotsblok viel van de berg en blokkeerde de ingang van de grot. Ze zeiden tegen elkaar: “We zullen enkel verlost geraken van deze rots als we Allah aanroepen door onze goede daden te vermelden”. Eén van hen zei: “Heer! Ik had twee oude ouders en ik gaf nooit iemand anders melk te drinken vóór hun, zelfs niemand van mijn familie of één van mijn slaven. Op een dag heb ik mijn dieren op een verre plaats laten grazen en toen ik terug thuiskwam, waren mijn ouders al in slaap gevallen. Ik had hun deel van de melk gemolken, maar ze waren al aan het slapen. Ik verafschuwde het echter dat ik hen zou moeten wakker maken, of dat ik de melk aan mijn familie of mijn dienaren zou geven. Dus heb ik geduld geoefend, met de kom melk in de hand. Zo wachtte ik tot de dageraad voor ze wakker werden, terwijl mijn kinderen aan mijn voeten schreeuwden van de honger. Uiteindelijk werden ze wakker en dronken ze hun deel. Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopend op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!”**. De rots verplaatste zicht een beetje, maar niet genoeg opdat ze uit de grot konden komen. De tweede zei: **“Heer! Ik had een nicht die mij dierbaarder was dan wat dan ook ter wereld. Ik deed haar oneerbare voorstellen, maar ze weigerde zich aan mij te geven. Een jaar van grote hongersnood dwong haar om mij te komen opzoeken. Ik stelde haar honderdtwintig dinar voor, op voorwaarde dat ze akkoord ging om zich af te zonderen met mij. Ze ging akkoord. Maar op het moment dat ik haar kon dwingen zei ze me: Vrees Allah en scheur het maagdevlies enkel op een wettige manier (binnen het huwelijk)! Ik**

wendde me van haar af, hoewel ze voor mij de meest dierbare persoon was en ik liet het geld dat ik haar gegeven had bij haar achter. Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopen op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!”

De rots verplaatste zich een beetje, maar niet genoeg opdat ze uit de grot konden komen. De derde zei: “Heer! Ik had mensen in dienst aan wie ik hun loon betaald had, behalve aan één van hen die vertrok en achterliet waar hij recht op had. Ik liet zijn bezittingen geld opbrengen en zo werd dit een groot fortuin. Na een zekere tijd kwam hij naar me toe en zei me: O, dienaar van Allah! Geef me mijn loon. Ik zei hem: Alles wat je hier voor je ziet, de kamelen, de runderen, de schapen en de slaven, dat is jouw loon. Toen zei hij: Dienaar van Allah! Spot je met mij? Ik antwoordde hem: Ik spot niet met jou. Hij nam toen zijn bezittingen, liet ze bij hem thuisbrengen en liet er niets van achter. Heer! Als ik dit alles gedaan heb, hopen op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots! De rots verplaatste zich en ze konden uiteindelijk de grot vrij verlaten.”

- *Vergeving vragen aan Allah swt.* Een ware gelovige die zich continue bewust is van zijn slechte daden en vergeving vraagt bij Allah swt, zal door Allah swt voorzien worden als beloning. Allah swt zegt hierover in surah Noeh in vers 10 t/m 12 het volgende:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Ik (profeet Noeh) zei (tegen hen): Vraag jullie heer om vergeving. Voorwaar, Hij is meest vergevingsgezind. Hij zendt vanuit de hemel regen in overvloed op jullie neer. En hij zal jullie versterken met bezittingen en kinderen. En Hij zal voor jullie tuinen maken en Hij zal voor jullie rivieren maken.

- *Iemand die liefdadigheid geeft zal gecompenseerd worden in dit wereldse leven.* Tevens zal je in het hiernamaals beloond worden. De compensatie in het wereldse leven kan je zien als een beloning van Allah swt. Allah swt zegt in surah Sabah in aya 39 het volgende hierover:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

En wat jullie ook uitgeven, Hij zal het vergoeden. En hij is de beste onder de voorzieners.

- *Iemand die zijn ouders goed behandelt en de banden met zijn familie sterk houdt, zal in dit wereldse leven een gezegend leven krijgen.* Je ziet dat deze persoon begunstigd wordt met innerlijke rust en tevens zie je ook dat hij een zeer lang en gelukkig leven heeft. Dit is een beloning die Allah swt deze persoon geeft.

Beste broeders en zusters, neem deze adviezen mee en pas ze toe in je leven zodat je deze beloningen ook zult ontvangen van Allah swt. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.