

# Gedenken van de geboortedag van onze profeet Mohammed vzmh

Vrijdagpreek van vrijdag 16 november 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het gedenken van de geboortedag van onze profeet Mohammed vzmh.

We bevinden ons in de maand Rabi' al-Awwal. Dit is een maand waarin de profeet Mohammed vzmh is geboren. Om precies te zijn is de profeet Mohammed vzmh geboren op 12 Rabi' al-Awwal in het jaar van de olifant. Het is een maand waarbij de gelovigen stil staan bij de geboorte van de profeet. Je ziet dat in de wereld deze dag uiteenlopend gevierd of herinnerd wordt. De vraag die je kan stellen is hoe moeten wij de geboortedag van de profeet Mohammed vzmh vieren of herinneren? We moeten deze dag op een juiste manier invullen. We moeten deze dag gebruiken als een dag waarbij stilgestaan wordt bij de biografie van de profeet. Wat voor persoon was hij? Hoe was zijn gedrag? Hoe was zijn aanbedding tegenover Allah swt? Hoe was zijn gedrag tegenover zijn medemensen?

Allah swt zegt in surah al-Ma'ida in aya 15 het volgende:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ  
الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

**O lieden van het boek, voorzeker, Onze boodschapper is tot jullie gekomen, om jullie duidelijk te maken wat jullie veelal probeerden te verbergen van het boek, en hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een licht van Allah gekomen en een duidelijk boek.**

Allah swt heeft ons verlicht met onze profeet en de koran. De profeet is nour en de koran is nour. Allah heeft het licht neergezonden naar het licht (onze profeet Mohammed vzmh). Wat doet licht? Het verlicht ons. Het maakt dingen zichtbaar en duidelijk voor ons. Het licht biedt ons inzichten. Zo is dat ook met de koran en onze profeet Mohammed vzmh.

Vandaag gaan we het over 2 zaken hebben:

1. *De verlichting die onze profeet Mohammed saw heeft bewerkstelligd.* Onze profeet heeft ons uit de duisternis (de al-Jahiliya, de tijd van de onwetendheid) bevrijdt en heeft ons verlicht met zijn sunnah (levenswijze) en wijsheid, die hij van Allah swt heeft ontvangen. De mensheid bevond zich in de duisterheid. Allah swt heeft vanuit zijn barmhartigheid onze profeet vzmh gestuurd als een gunst. Het is een verlichting, een gunst voor alle werelden: een gunst voor de mensheid, voor het dierenrijk, voor de jinns, voor de engelen. Hij is gestuurd om ons te leiden naar het goede pad. Hij heeft ons onderwezen over ons geloof, ondanks dat hij analfabeet was en dus niet kon lezen of schrijven. Hij heeft ons de islam geleerd.

Beste broeders en zusters, een vraag die wij onszelf kunnen stellen is waarom de sahabah onze profeet Mohammed saw volgden? Dat kwam door zijn gedrag. Hij was eerlijk, oprecht, behulpzaam en betrouwbaar. Hij onderwees ze. Daarnaast bood onze profeet bescherming aan de mensen. Hij had een zacht karakter. Allah swt zegt in surah Aali-'Imraan, ayah 159:

فَيَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضْتَهُمْ مِنْ حَوْلِكَ

En het was dankzij de Genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan.

2. *Onze profeet was haris.* Onze profeet was heel meelevend en meedenkend. De pijn die in de maatschappij werd gevoeld, voelde hij ook. Hij was beschermend en wilde het beste voor de samenleving. Allah swt zegt aansluitend in surah at-Tawbah in aya 128 het volgende:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Voorzeker, er is een boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen (is hij) zachtaardig (en) genadevol.

De profeet zal op de Dag des Oordeels ook *haris* zijn voor de gelovigen, opdat zij niet naar het hellevuur zullen gaan. Op de Dag des Oordeels zullen de mensen het heel zwaar hebben: ze moeten lang wachten en zullen last hebben van de hitte van de dicht bijstaande zon. De mensen zullen zoeken naar hen die een hoge status hebben om voor hen te bemiddelen. Ze zullen naar alle naar alle profeten gaan, maar zij zullen zich verontschuldigen. Tot ze bij onze profeet Mohammed vzmh komen. Hij zal dan zeggen: “Ik ben ervoor (voor de shafaa’ah, de voorspraak), ik ben ervoor!” En hij zal de voorspraak doen voor de gelovigen.

Beste broeders en zusters, vandaag hebben we stilgestaan bij onze profeet Mohammed saw. Als je zijn geboortedag wilt gedenken of ‘vieren’, dan doe je dat door zijn leven te bestuderen, en niet door muziekinstrumenten te bespelen of hem te aanroepen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.