

De zegeningen van de begroeting

Vrijdagpreek van vrijdag 23 november 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters, het onderwerp van vandaag is: de zegeningen van de begroeting.

Allah swt zegt in surah an-Nisaa, ayah 86, het volgende:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

En wanneer jullie met een groet worden begroet, groet dan met iets beters dan deze (groet) terug, of beantwoord het (op een gelijke wijze). Voorwaar, Allah brengt alles in rekening.

In deze ayah benadrukt Allah swt het belang van de begroeting. Allah swt vertelt ons hier hoe wij moeten reageren op het moment dat iemand ons groet. Hoe moeten we elkaar groeten? Wat is het belang hierbij? In de net genoemde ayah zegt Allah swt dat je wanneer je met een groet wordt begroet, dat je dan met iets beters dan deze (groet) terug moet groeten, of in ieder geval op een gelijke wijze moet beantwoorden. Als iemand je dus begroet met assalamou alaykoug, dan dien je ten minste op die manier te antwoorden, dus je zegt: wa alaykoug assalaam. Maar het is beter als je jouw salaam nog beter maakt door te zeggen: wa alaykoug assalaam wa ra7matog lahi wa barakatoeh.

De islam leert ons hoe wij ons karakter moeten vormen. De islam brengt mensen bij elkaar. De islam leert ons normen, waarden en manieren. Het brengt ons saamhorigheid en liefde. Stel dat je bijvoorbeeld onenigheid hebt met iemand en diegene begroet je met de salaam. Dat is een sleutel naar de toenadering. Het is de taal van de moslims.

De salaam is ook de begroeting in het paradijs. Omar ibnoe Wahab kwam binnen bij onze profeet Mohammed saw en zei tegen hem: an'imoeg saba7an. Onze profeet Mohammed antwoordde hierop dat wij een mooiere wijze van de salaam hebben gekregen van Allah swt, welke ook de taal is in het paradijs.

Aboe Hourayra heeft overgeleverd: "Jibriel (vrede zij met hem) kwam naar de profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem en zei: "O Allah's boodschapper! Dit is Khadidja die met een schotel vlees (of enig voedsel of drinken) naar je komt. Wanneer ze jou bereikt, groet haar namens haar Heer (Allah) en namens mij, en geef haar het blijde nieuws van het hebben van een paleis van riet in het Paradijs, waarin er noch enig lawaai noch enige vermoeidheid zal zijn."

Aboe Hourayra leverde ook over: "Toen Allah de Verhevene Adam schiep, zei Hij: "Ga en groet hen -een groep engelen die zaten- en luister dan naar wat ze zullen antwoorden op jouw groet, want dat zal jouw groet zijn en de groet van jouw nakomelingen." Hij (Adam) zei (tegen de engelen: "As-salaamog 'aleikoem" (vrede zij met jullie). Zij zeiden: "As-salaamog 'aleikoem wa rah'matoellaah." (vrede zij met jou, en de barmhartigheid van Allah de Verhevene). Aldus voegden zij aan hem toe: "wa rahmatoellaah" (en de Barmhartigheid van Allah).

Zo moeten wij, de nakomelingen van de profeet Adam, elkaar dus groeten.

De salaam kent vele zegeningen. Onze profeet Mohammed vzmh heeft hierover het volgende gezegd: **Als iemand van jullie de ander de salaam geeft dan zal Allah swt de zondes van deze dienaar wissen zoals een boom zijn bladeren laat vallen.** Het is zelfs een vorm van aanbidding. Je ontvangt er hassanaats voor! Deze vorm van aanbidding verbreedert de moslims. Het brengt ze dichter bij elkaar. Onze profeet Mohammed vzmh zei hierover:

Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat jullie hebben geloofd, en jullie kunnen geen (ware) gelovigen zijn, totdat jullie van elkaar houden. Zal ik iets zeggen dat als jullie dat doen, dat jullie dan van elkaar houden? Verspreidt de Salaam onder jullie.

Het belang van de salaam en de zegeningen die je voor deze begroeting ontvangt, worden duidelijk in de volgende hadith. "Een man passeerde de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) terwijl hij met een paar anderen zat en zei: "As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie)." De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei: "(Hij zal) tien hasanat (krijgen)." Een andere man passeerde en zei: "As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah)." De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei: "(Hij zal) twintig hasanat (krijgen)." Een andere man passeerde en zei: "As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah)." De Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) zei: "(Hij zal) dertig hasanat (krijgen)."

Beste broeders en zusters, de begroeting is dus ontzettend belangrijk en we moeten elkaar altijd groeten. Of we elkaar nou kennen of niet. Zelfs als je binnenkomt in je huis en er is niemand thuis, spreek je de salaam uit. Dan zeg je ook: bismillah, assalamou alaykum.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.