

# Elke zaak verdient zijn recht

Vrijdagpreek van vrijdag 21 december 2018

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: elke zaak verdient zijn recht.

Allah swt zegt in surah al-Hadied, aya 25 het volgende:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

**Voorzeker, Wij hebben onze boodschappers met duidelijke bewijzen gestuurd. En wij zonden het boek en de weegschaal (d.w.z. rechtvaardigheid) met hen neer, opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen staan.**

Allah swt heeft vele profeten en boodschappers gestuurd naar de mensheid als lichtbronnen om de mensheid te begeleiden naar het juiste pad, het pad van Allah swt. Allah swt heeft ze met duidelijk bewijzen gestuurd met als doel om de mensen te leiden naar de waarheid en om rechtvaardigheid te brengen tussen de mensen. We zullen vandaag stil staan bij twee zaken: rechten die gerelateerd zijn aan het leven van de mens (al-haq al-hayat) en de eer van de mens.

Elk mens heeft het recht gekregen om te leven hier in dit wereldse leven. Allah swt heeft elk mens begunstigd met bepaalde basisvoorzieningen, ongeacht wie het is en ongeacht wat zijn of haar relatie is met Hem. Of het nou een gelovige of een ongelovige persoon is, Allah swt heeft zijn of haar recht beschermd. De islam leert ons dat wij deze recht moeten beschermen en zeker niet mogen schenden. Wij mogen absoluut niet het recht van een ander mens afnemen om te leven, wij mogen de ander niet doden. Allah swt zegt aansluitend hierop in surah al-Maa'idah in vers 32 het volgende:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

**Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven.**

Allah swt maakt in de genoemde aya een statement waarin hij de positie en het belang van deze recht duidelijk maakt. De ziel onttrekken uit het lichaam is iets wat niet in onze eigen hand ligt, het is iets wat enkel en alleen bij Allah swt ligt. Om die reden is zelfdoding strikt verboden binnen de Islam. De mens bestaat uit twee componenten, zijn lichaam en zijn ziel. De islam leert ons dat wij voor beide goed moeten zorgen, het is een verantwoordelijkheid wat wij hebben tegenover onszelf. Zo moeten we onszelf goed verzorgen, denk hierbij aan persoonlijke verzorging maar ook het dragen van nette en schone kleding. Tevens moeten we bewust zijn van onze voeding, we moeten attent zijn met wat we eten, dit om te voorkomen dat we schade aanrichten aan onze gezondheid. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige en in beide zit goeds.** Met andere woorden, een gelovige die zich inzet om zich zowel op fysieke als mentale vlak te ontwikkelen, geliefder is bij

Allah swt dan de gelovige die dit niet doet. Tevens leert de islam ons dat we ons moeten inzetten om genezing te zoeken als we ziek zijn, om zo ook deze recht van het leven te beschermen. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd: **Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.**

Het tweede recht is het recht van iemands eer. De islam leert ons om de eer van elkaar te beschermen. Zo heeft Allah swt ons geleerd om niet over elkaar te roddelen, over elkaar kwaad te spreken, elkaar te bespioneren of om elkaars zondes in openbaar te brengen (exposen). Allah swt beschermt hiermee de eer van elk van zijn dienaar. We lezen in vele overleveringen van de profeet Mohammed vzmh waarin hij ons dit zeer duidelijk maakt. Zelfs in zijn laatste preek aan de gelovigen, de khutbah van de Hijjah al-wida', maakt hij ons dit duidelijk. Hij heeft de volgende woorden gezegd: **O, mensen, uw bloed, uw bezit en uw eer zijn heilig, zoals deze dag en deze maand heilig zijn, totdat u uw Heer zult ontmoeten. Uw Heer zult u zeker ontmoeten. Hij zal u vragen naar uw daden; dat heb ik u verkondigd.**

Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven, dan zien we dat vele onder ons zich vooral bezighouden om de eer van de ander onderuit te halen. Hoeveel gezinnen zijn er kapot gemaakt vanwege een exposing? Dit is absoluut niet iets van de islam. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **O jullie die het geloof enkel met hun tong belijden zonder dat jullie harten beroert, spreek geen kwaad over de moslims en benadruk hun gebreken niet. Als je op zoek gaat naar de onvolmaaktheden van je broeder, zal Allah op zoek gaan naar de jouwe en je met schande overladen, zelfs als je je zo diep mogelijk in je huis verstopt.** Tevens zegt Allah swt hierover in surah Noor in aya 19 het volgende:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

**Waarlijk, degenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder degenen die geloven, voor hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld en in het hiernamaals. En Allah weet en jullie weten niet.**

Beste broeders, geef elke zaak zijn recht. Focus op jezelf en hou niet bezig met anderen. Het levert je helemaal niks op. Keer terug op het pad van Allah swt en zorg ervoor dat Allah swt tevreden over jou is.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.