

De vruchten van het onderhouden van de familiebanden



Vrijdagpreek van vrijdag 25 januari 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de vruchten van het onderhouden van de familiebanden.

Allah swt zegt in surah ar-Roem, aya 38 het volgende:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Geef de verwanten dan hun recht en (ook) de behoeftige en de reiziger, dat is beter voor degenen die streven naar het gezicht van Allah. En zij zijn degenen die succesvol zijn.

Allah swt leert ons aan in dit vers dat we onze verwanten hun recht moeten geven. Een recht die ze hebben is dat we de band of de relatie die we hebben met onze bloedverwanten moeten onderhouden. Wij moeten de relatie met deze personen warm houden. De banden van bloedverwantschap is in de Islam een hoogstaand iets wat we niet lichtelijk moeten nemen. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover:

Wie zijn rizq (voorzieningen) graag vermeerderd ziet en zijn leven verlengd, die moet de banden van de bloedverwantschap onderhouden.

Aboe Ayyoeb (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat een bedoeïen de profeet Mohammed vzmh tegenkwam toen hij op reis was. Hij pakte de kameel van de profeet vzmh bij de teugels en zei: "O boodschapper van Allah! Bericht mij over wat mij dichter bij het Paradijs brengt en ver verwijderd van het Hellevuur!" Aboe Ayyoeb vertelde verder: "De profeet vzmh stopte een poosje en keek naar zijn metgezellen en zei: 'Hij (de bedoeïen) is leiding geschonken' en vroeg hem: 'Wat zei je?' De bedoeïen herhaalde zijn vraag. De profeet vzmh zei: 'Dat je Allah aanbidt en geen deelgenoot aan Hem toekent, het gebed onderhoudt, de zakaah geeft en dat je de familiebanden onderhoudt, laat nu de kameel los.' Toen deze man wegging, zei de profeet vzmh: 'Als deze man vasthoudt aan wat hem opgedragen is, zal hij het Paradijs binnentreden.'"

We zien tegenwoordig dat velen ons deze plicht hebben verwaarloosd. Het komt vaak voor dat familieleden elkaar geen eens kennen. Men ziet en spreekt elkaar alleen bij een bruiloft of bij een begrafenis. Ze zijn letterlijk opgezogen door het wereldse leven. De profeet Mohammed vzmh heeft ons in vele overleveringen geleerd dat het essentieel is om de familiebanden te onderhouden. En als men daar zich van afwendt, dan zullen de gevolgen enorm zijn, zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: **'De rah'im (familieband) 'hangt' aan de 'arsh (troon) van Allah en zegt: 'Degene die mij onderhoudt wordt door Allah onderhouden, en degene die mij afsnijdt wordt door Allah afgesneden.'"**

Allah swt zegt aansluitend hierop in surah Moehammad in aya 22 en 23 het volgende:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ

Zullen jullie dan, als jullie je (van het boek van Allah en het voorbeeld van zijn profeet) afwenden, verderf zaaien op aarde en (de banden met) jullie bloedverwanten verbreken? Zij zijn degenen die Allah heeft vervloekt, vervolgens maakte Hij hen doof en verblindde Hij hun ogen.

Allah swt maakt hier een zeer duidelijke statement. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat er broeders en zusters zijn die de relatie met hun eigen vader of hun eigen moeder hebben verbroken. Of een broeder of een zuster die het contact heeft verbroken met zijn of haar eigen broer of zus? Hoe zal het gesteld zijn met deze persoon? Het is pijnlijk om te zien hoeveel families kapot zijn gegaan. Men komt niet meer bij elkaar of je ziet dat ze elkaar bewust ontwijken. Als we kijken naar de oorzaak hiervan, dan zien we vaak dat men niet bewust is hoe groot de zonde is die men begaat hierdoor. De aanleiding is meestal een probleem die zich afspeelt. Het is van belang om deze problemen te bespreken met elkaar. Het is hierbij essentieel dat de problemen belicht moeten worden vanuit een Islamitische perspectief. Wat zegt Allah swt? Of wat zegt de profeet Mohammed vzmh hierover? En als men niet uitkomt, ga naar de imam en vraag om advies. En men moet ook lenig zijn als men fout zit. Tevens leert de profeet Mohammed vzmh ons dat je de familieleden die jou niet bezoeken ook zeker moet bezoeken en spreken om zo de relatie te doen herstellen. Deze persoon zal de tevredenheid van Allah swt verdienen.

Wil jij je rizq zien vermeerderen? Wil jij de tevredenheid van Allah swt krijgen? Investeer dan in de familierelaties. Beste broeders en zusters, wees bewust hiervan. Heb je iemand in de familie die je al een hele tijd niet gesproken heb vanwege een ruzie? Grijp dan de kans om vandaag weer contact te zoeken. Heb je familieleden in het buitenland? Grijp dan de telefoon en bel ze op.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.