

# Wees eerlijk!

## Vrijdagpreek van vrijdag 11 januari 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: wees eerlijk!

Allah swt zegt in surah at-Tawba, vers 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

### O jullie die geloven, vrees Allah en behoort tot de waarachtigen.

Allah swt spreekt ons hiertoe als gelovigen en vertelt ons om te behoren tot de waarachtigen. Dat zijn de mensen die de waarheid spreken (eerlijk zijn) en oprecht zijn in hun daden. De karaktereigenschap eerlijkheid is enorm belangrijk. Eerlijkheid is een pijler waarop onze religie berust. De islam stuurt ons richting de waarheid. De islam is de waarheid. Ook ons karakter moet waarachtig en eerlijk zijn. Het is een uiting van ons geloof.

Vanuit onze natuur zijn wij geschapen als oprechte mensen. Je ziet bijvoorbeeld dat kinderen ontzettend eerlijk zijn en geen blad voor de mond nemen. Dat is onze natuurlijke aanleg, onze fitrah. Het spreken van de waarheid is een vorm van imaan. Het getuigt van een puur karakter, een oprecht karakter.

Onze profeet Mohammed vzmh heeft gezegd dat eerlijkheid leidt tot rechtsgeschapenheid, al-Birr. Al-Birr omvat alle vormen van goedheid en goede daden. Eerlijkheid leidt ons dus tot het goede. En het goede leidt ons tot het paradijs. Eerlijke mensen worden door Allah swt bestempeld als degenen die de waarheid spreken: de waarachtigen. Daarmee is ook gezegd dat het ontzettend slecht is om te liegen. Liegen is een zonde en zondes leiden tot het hellevuur. Onze profeet Mohammed vzmh heeft gezegd dat degenen die gewoon is om te liegen, worden bestempeld door Allah swt als een leugenaar.

Er werden aan onze profeet Mohammed vzmh een aantal vragen gesteld. Moet een gelovige bang zijn? Hij antwoordde met ja. Moet een gelovige vrijgevig zijn? Hij antwoordde met ja. Mag een gelovige liegen? Hij antwoordde met nee. Onze profeet leert ons dus dat een gelovige niet mag liegen.

Op een dag bezocht een man ons profeet Mohammed vzmh en vroeg hem naar de daden om te behoren tot de bewoners van het paradijs. Hij vertelde hem om eerlijk te zijn. In een andere hadith komt naar voren dat onze profeet vertelde aan zijn metgezellen over zes zaken die leiden tot het paradijs. Hij vertelde hen eerlijk te zijn, de beloftes na te komen, te waken over de amana die men krijgt, te waken over je geslachtsdelen, te waken over hun ogen en het in bedwang houden van hun handen (geen mensen slaan e.d.).

Allah swt heeft ons ook geleerd om onze woorden te wegen en na te denken over hetgeen wat we zeggen. Ook wat we opschrijven, wat we lezen, wat we doen, daarover moeten we waken. Ons voorbeeld is onze profeet Mohammed vzmh. Hij stond zelfs voordat de boodschap van de islam kwam bekend als een waarachtig persoon. Toen hij de boodschap van de islam begon te verkondigen en mensen uitnodigde tot de islam, werd hij geloofd. Hij stond immers bekend als een persoon die de waarheid sprak. En daarom werd hij gevolgd. Niet alleen onze profeet Mohammed stond bekend om zijn eerlijkheid, maar ook de voorgaande profeten. Zij logen niet. De islam schrijft ons voor om eerlijk te zijn en waarschuwt ons voor leugens.

In surah al-Munafiqeen komt naar voren dat de munafiq (de huichelaar) iemand is die liegt als hij spreekt, een belofte niet nakomt en een amana niet teruggeeft. Een oprechte moslim daarentegen waakt over zijn tong, weegt zijn woorden, liegt niet en let op hetgeen wat hij verkondigt. Zo is het ook heel fout om leugens te verspreiden op het internet of via WhatsApp. We moeten dus ook opletten op wat wij schrijven of doorsturen. Wij moeten ons verstand gebruiken bij alles wat wij zeggen, horen en lezen. We moeten alles verifiëren.

Allah swt zegt in surah al Hujurat, vers 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ  
مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِينًا

**O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, verifieer het dan, zodat jullie een (onschuldig) volk niet vanwege (jullie) onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan.**

Ook zegt Allah swt in surah Qaf, vers 18:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

**Hij spreekt geen woord uit zonder dat er aan zijn zijde een waker is, gereed (om alles te noteren).**

Allah swt verwijst hier naar de engelen, die alles noteren wat wij doen en zeggen. In surah al-Isra zegt Allah swt in vers 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

**En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden.**

Over hetgeen wat wij hebben gehoord, gezien en wat zich in ons hart bevindt: wij zullen daarover ondervraagd worden op de dag des oordeels. Daarom is het heel belangrijk om eerlijk en oprecht te zijn, om ons af te wenden van het slechte en te streven naar het goede: de waarheid.

Beste broeders en zusters, oprechtheid en waarachtigheid zijn ontzettend belangrijke eigenschappen voor ons als moslims. Laten we ernaar streven om onze waarachtigheid te behouden door de waarheid te spreken. Leugens komen altijd boven water. Laten we daarom ernaar streven om de waarheid te spreken, opdat wij rust zullen ervaren in ons hart. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa assalamoe alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!