

# Het beschermen van de collectieve voorzieningen



Vrijdagpreek van vrijdag 1 februari 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het beschermen van de collectieve voorzieningen.

Allah swt zegt in surah al-Djaathiyah, aya 13 het volgende:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

**En Hij heeft voor jullie datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt, dienstbaar gemaakt. Alles is (afkomstig) van Hem. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.**

Allah swt leert ons in dit vers dat alles wat zich bevindt hier op aarde bedoeld is om goed gebruik van te maken. Het zijn allemaal voorzieningen die dienstbaar zijn gemaakt voor ons. Het is van belang dat we alles ook goed en optimaal gebruiken en dat iedereen er profijt of voordeel van heeft. Vandaag zullen we stilstaan bij de collectieve voorzieningen. Collectieve voorzieningen zijn zaken waarbij iedereen profijt van heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegen, gezondheidszorg of het onderwijs. De Islam leert ons dat we altijd respectvol om moeten gaan met deze voorzieningen. Het is een plicht van ons dat we goed zorg dragen hiervoor. Enerzijds moeten we geen schade aanrichten aan deze voorzieningen en anderzijds moeten we beschermen dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven. Vandaag zullen we stilstaan bij vijf punten die hieraan gerelateerd zijn:

- Afval gooien op straat. Het komt vaak voor dat mensen hun afval gooien op straat. De Islam leert ons dat we de rechten van de straat moeten beschermen. Dus het is strikt islamitisch niet toegestaan om zomaar je afval op straat te gooien, zelfs een blikje of een flesje. Afval moet je gooien in de plekken die daarvoor zijn aangewezen, denk hierbij aan prullenbakken.
- Schrijven op plekken die niet daarvoor bedoeld zijn. Het komt voor dat jongeren bijvoorbeeld liften of andere openbare plekken vol lopen klieren met teksten. Islamitisch gezien is dit absoluut strikt verboden.
- Alle vormen van vandalisme. We zien om ons heen dat jongeren schade aanbrengen op bijvoorbeeld de openbare voorzieningen, denk hierbij aan bankjes in parken, fietsenrekken of lantaarnpalen. Islamitisch gezien is dit een grote zonde.
- Blokkeren van de voetpaden. Het komt vaak voor dat mensen hun auto niet kwijt kunnen en vervolgens besluiten om hun auto te parkeren op de stoep. Hierdoor blokkeren ze het voetpad waardoor de voetgangers last ervaren. Islamitisch gezien ontnemen je het recht van de voetganger en bega je hiermee een zonde.

- Praten op straat. Je hebt mensen die s 'avonds laat buiten op straat lopen en dan hard gaan praten. Je hebt mensen die daar last van hebben, denk hierbij aan mensen die vroeg slapen vanwege hun werk of studie. Deze mensen worden wakker gemaakt en hun recht op een nachtrust wordt hierdoor ontnomen. Islamitisch gezien is dit niet toegestaan. Je moet om die reden deze zonde niet lichtelijk nemen. Allah swt zegt aansluitend hierop in surah al-Baqarah in vers 190 het volgende:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

**Overtreed (de grenzen) niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders.**

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en onderschat ze niet. Het moet een onderdeel worden van ons karakter. Tevens is dit ook een onderdeel van ons imaan. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **Geloof (imaan) bestaat uit zeventig oneven delen. De grootste van hen is de uitspraak: La ilaaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), de minste van hen is het weghalen van iets schadelijks van de weg, en bescheidenheid is een onderdeel van geloof.**

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.