

Het wereldse leven is een leven vol met beproevingen

Vrijdagpreek van vrijdag 8 februari 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het wereldse leven is een leven vol met beproevingen.

Allah swt zegt in surah al-Mulk, vers 2 het volgende:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Degene die de dood en het leven heeft geschapen, om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de almachtige, de meest vergevingsgezinde.

Allah swt maakt hier een statement dat het wereldse leven in het teken staat van beproevingen. Beproevingen kunnen gezien worden als een test om zo te kunnen aantonen of je behoort tot de geslaagde of tot de gezakte. Beproevingen zijn afkomstig van Allah swt en zijn bedoeld om ons sterker te maken. Alles wat afkomstig is van Allah swt is goed voor ons. Daarnaast zien we dat Allah swt op twee manieren zijn dienaar beproeft, door zijn dienaar extra gunsten te geven of door juist gunsten weg te nemen. Allah swt doet dit om te kijken wat de reactie zal zijn van zijn dienaar. Het wereldse leven is geen rechte lijn, het wereldse leven kent mooie maar ook zeker moeilijke en zware tijden. Zolang we leven zullen we worden blootgesteld aan pijn, verdriet, verlies en andere tegenslagen die gezien moeten worden als een beproeving. We kunnen er niet aan ontkomen dat beproevingen deel uitmaken van ons leven. In de mooie tijden moeten we Allah swt dankbaar zijn en in de zware tijden moeten we geduldig zijn.

Allah swt zegt in surah Loeqman in vers 12 het volgende:

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is, waarlijk, Allah is rijk (d.w.z. vrij van alle behoeften), meest prijzenswaardig.

Allah swt maakt ons duidelijk dat dankbaarheid tonen iets is wat je voor jezelf doet, dankbaarheid leidt tot een tevreden gevoel wat vervolgens weer leidt tot innerlijke rust. Verder heeft Allah swt ons begunstigd met vele gunsten, denk hierbij aan je gezondheid, je geld etc. Al deze gunsten zijn beproevingen, hoe gebruik je deze gunsten? Gebruik je deze gunsten om de tevredenheid van Allah swt te bereiken of gebruik je de gunsten om Allah swt ongehoorzaam te zijn? Daarnaast is het zo dat eenieder op een bepaalde wijze wordt beproefd, de ene wordt beproefd door een ziekte, terwijl de ander beproefd wordt doordat hij of zij geen kinderen kan krijgen. Dit is allemaal bedoeld om te kijken wat de reactie is van deze persoon, gaat diegene klagen of blijft diegene geduldig en dankt Allah swt voor hetgeen wat die nog wel heeft? Acceptatie is hierbij essentieel, acceptatie leidt tot rust. Als je de wil van Allah swt niet accepteert, dan zal je geen rust ervaren. Men moet accepteren dat beproevingen een onderdeel is van het wereldse leven. Allah swt zegt aansluitend hierop het volgende in surah al-Ankaboot in vers 2 en 3 het volgende:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ

Denken de mensen (werkelijk) dat zij met rust zullen worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet beproefd zullen worden? En voorzeker, Wij hebben degene voor hen beproefd. En Allah zal zeker degenen die oprecht zijn tonen en Hij zal zeker de leugenaars tonen.

Allah swt heeft altijd het beste voor ons. De beproevingen die we meemaken maken ons sterk als we geduldig blijven. Je ziet dat de persoon achteraf bewust wordt dat hetgeen wat hij heeft meegemaakt ontzettend veel heeft opgeleverd en hem heeft gevormd tot de persoon wie hij nu is. Om die reden moeten we een beproeving omarmen en we moeten deze accepteren. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **“Hoe geweldig is de toestand van de gelovige, want zijn toestand is altijd goed, en dit is op niemand van toepassing behalve op de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, doet hij dankbetuigingen, en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld, en hij zal daarvoor beloond worden.”**

Kortom, of we nu ondergedompeld zijn in rampen, of simpelweg geïrriteerd raken door kleine dingen in het dagelijkse leven, wij zouden er altijd naar moeten streven om van elke situatie het beste te maken. We moeten onszelf eraan herinneren dat beproevingen een noodzakelijk onderdeel van het leven zijn om als gelovige een goed karakter te ontwikkelen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.