

De gunsten die de Ummah van profeet Mohammed vzmh heeft gekregen



Vrijdagpreek van vrijdag 15 maart 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de gunsten die de Ummah van profeet Mohammed vzmh heeft gekregen.

Vorige week hebben we stilgestaan bij de eerste deel van de reeks waarbij we gesproken hebben over de gunsten die Allah swt heeft gegeven aan de Ummah van profeet Mohammed vzmh. Vorige week hebben we gezegd dat Allah swt ons heeft begunstigd met een religie die gebaseerd is op gemak. Vandaag zullen we verder gaan met de andere gunsten. Allah swt zegt in surah al-Imraan, aya 110 het volgende:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah.

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat hij de Ummah van onze profeet Mohammed vzmh heeft begunstigd met een levenswijze die ervoor zorgt dat de oprechte volgers hiervan zullen behoren tot de beste gemeenschap die uit de mensheid is voortgebracht. De gedragscode die de Islam ons leert zorgt ervoor dat een nobel karakter wordt ontwikkeld, een karakter wat leidt tot goedheid. Dit is een zeer grote gunst die we hebben gekregen van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **Met deze Ummah vormen wij 70 Ummam en de laatste Ummah is de beste en meest eervolle van allemaal.**

Een tweede gunst die Allah swt aan ons heeft gegeven is dat hij ons een religie heeft gegeven waarbij het beste pad het middenpad is. Extremisme is niet iets van de islam. De islam leert ons dat we niet te los maar ook niet te streng moeten zijn. Goedheid zit altijd in een juist evenwicht van zaken.

Een derde gunst is dat de oprechte volgers van de islam zullen behoren tot de grootste groep die het paradijs zullen binnentreden. Er is een hadith waarin de profeet Mohammed vzmh ons heeft geleerd dat de helft van de inwoners van het paradijs behoorde tot zijn volgers. Tevens is een andere hadith waarin de profeet Mohammed vzmh ons heeft geleerd dat de mensen van het paradijs uit 120 rijen bestaan, waarvan er 80 zijn van zijn Ummah en de andere 40 zijn afkomstig van de voorgaande Ummam.

Een vierde gunst is de wijze hoe wij in het gebed staan naast elkaar. Dit is een wijze hoe de engelen naast elkaar staan bij Allah swt. De rijen die we maken en hoe we naast elkaar staan in het gebed is een hele bijzondere wijze die enkel en alleen aan de Ummah van onze profeet Mohammed vzmh is gegeven.

Een vijfde gunst is de salaat al-Isha, het is een gebed die enkel en alleen is gegeven aan de Ummah van ons profeet Mohammed vzmh. Salaat al-Isha is een zeer bijzonder gebed die een zeer grote beloning kent.

Een zesde gunst is dat 70.000 mensen van de Ummah van ons profeet Mohammed vzmh het paradijs zullen binnentreden zonder rekenschap af te leggen noch zullen ze worden gestraft. De exacte woorden van de profeet Mohammed vzmh hierover luiden als volgt: **70.000 mensen van mijn Ummah zullen de tuin betreden zonder rekenschap te hoeven afleggen, noch te worden gestraft. Zij zijn degenen die geen talismannen maken of ze zoeken, of naar voortekenen zoeken, of hun lichamen behandelen door branden en volledig vertrouwen hebben in hun Rabb".**

Beste broeders en zusters, als we dit horen dat moeten we oprecht Allah swt bedanken voor het feit dat we behoren tot de Ummah van ons profeet Mohammed vzmh. Wij zijn begunstigd met vele gunsten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.