

De islam is een religie van gemak

Vrijdagpreek van vrijdag 8 maart 2019



Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de islam is een religie van gemak.

Allah swt zegt in surah al-Haddj, aya 78 het volgende:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie.

Allah swt leert ons dat de Islam een godsdienst is van gemak. Alles wat Allah swt voor ons heeft voorgeschreven is ten gunste voor ons zelf en alle zaken die Hij heeft voorgeschreven zijn gemakkelijk om in praktijk te brengen. De islam is niet zomaar een godsdienst, het is manier van leven. Deze wijze van leven zorgt voor vreugde en rust in je leven. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: **“Het geloof is gemakkelijk en er is niemand die het geloof op een harde manier uitoefent of het geloof overwint hem. Houdt je vast aan goedheid (zonder nalatig te zijn of te overdrijven) of nader deze zo veel mogelijk en wees verheugd (met de beloningen die hieruit voortvloeien).”**

We moeten Allah swt dankbaar zijn dat we behoren tot de ummah van onze profeet Mohammed vzmh. Het is een grote gunst dat je een moslim bent. Als moslim zijnde heb je een houvast, voor elke situatie die je meemaakt in je leven heb je een koord waar je aan vast kan houden. Als we kijken naar voorgaande volkeren en religies dan zie je dat er vele zaken zijn die ervoor zorgden dat het leven als moeilijk ervaren kan worden. De islam heeft ervoor gezorgd dat het leven voorzien werd met gemak en rust. Zo waren er volkeren die enkel en alleen het gebed konden verrichten op een bepaalde plek. De islam leert ons dat je het gebed op elke plek kan verrichten. Dit is een grote gunst van de islam. Tevens zien we dat er volkeren waren die de wassing alleen konden verrichten met water. Als er geen water was dan kon men het gebed niet verrichten. De islam biedt ons hiervoor alternatieven. Als men geen water heeft, dan kan men de wassing verrichten met de Tayamum (vegen over een steen of met zand). Dit is tevens ook een gunst van Allah swt om het voor ons te vergemakkelijken. Verder was er ook een volk voor de islam die als leidraad hadden om een kwart van hun vermogen jaarlijks uit te geven als zakaat. De islam heeft ons voorgeschreven om 2,5% uit te geven als zakaat. We zien hier een groot verschil wat weer leidt tot gemak voor de gelovigen. We kunnen hiermee zeggen dat de islam is gekomen om zo het leven voor de gelovige gemakkelijk en dragelijk te maken.

Tevens leert de profeet Mohammed vzmh dat zijn volgelingen altijd beschermd worden door Allah swt. Als je oprecht de voetsporen volgt van de profeet Mohammed vzmh, met andere worden je bent een oprechte gelovige, zowel in het geloof als in daden, dat je niet hoeft te vrezen.

Beste broeders en zusters, de islam is een religie van gemak. Zet je in om je vast te houden aan de principes van Allah swt om zo rust en geluk te kunnen ervaren in je leven.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.