

Islam is een religie die mensen samenbrengt deel 2

Vrijdagpreek van vrijdag 29 maart 2019

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: islam is een religie die mensen samenbrengt deel 2.

Vorige week hebben we stilgestaan bij het eerste deel van de reeks. We hebben het onder andere gehad over hoe je als moslim moet reageren op de verschillende aanvallen van de afgelopen periode. We hebben gezegd dat je ten aller tijden rechtvaardig en nobel moet reageren. Vandaag gaan we verder met deze reeks en we zullen vooral stilstaan bij het vraagstuk hoe moslims moeten samenleven met niet-moslims.

Allah swt zegt in surah al-Israa, aya 70 het volgende:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die wij hebben geschapen verkozen.

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat hij de gehele mensheid ziet als kinderen van Adam, we zijn allemaal gelijk aan elkaar en we zijn allemaal afkomstig van dezelfde vader, Adam. De islam maakt geen verschil tussen mensen op basis van iemands huidskleur of iemands achtergrond. De mensen zijn gelijk aan elkaar als tanden van een kam. Ongeacht de uiterlijke verschillen, in huidskleur of de taal die we spreken, zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Allah swt zegt aansluitend hierop in surah ar-Roem in aya 22 het volgende:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاللُّغَاتِكُمْ وَالْوَأْيُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen en het verschil in jullie tongen (d.w.z. het verschil in jullie talen) en jullie kleuren. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor diegenen die weten.

Allah swt heeft de mensheid geschapen met onderlinge verschillen om zo lering uit te kunnen halen. Achter alles zit wijsheid achter. Allah swt heeft de mensheid verschillend geschapen om zo elkaar te kunnen aanvullen. De mensheid zou nooit kunnen functioneren als we identiek aan elkaar gelijk waren, dan zouden we niet in staat zijn om elkaar aan te vullen. Wij moeten de verschillen omarmen en we moeten gebruik maken van elkaars talenten en krachten. Tevens moeten we bewust zijn van het feit dat Allah swt de mens geschapen heeft met een vrije wil. Eenieder heeft de vrijheid om een keuze te maken waarin hij of zij wilt geloven. Er is geen dwang in het geloof. Wij moeten elkaar in de waarde laten en wij moeten elkaar op een juiste en goede wijze behandelen. De ander bespotten of neerkijken op de ander omdat hij of zij een ander geloof aanhangt is absoluut niet toegestaan.

Als we kijken naar het leven van de profeet Mohammed vzmh dan zien we een nobel en een hoogstaand karakter terug als het gaat om de omgangsvormen met niet-moslims. Een hadith die hier prachtig op aansluit is het volgende: **“Een begrafenisstoet passeerde de profeet en hij stond op. Toen hem werd gezegd dat het de stoet was van een jood was, zei hij: “was hij dan geen ziel?”**”.

We zien hier dat de profeet Mohammed vzmh een statement maakte, ongeacht wat de achtergrond is van de overledene, het is een ziel net als alle andere zielen.

Tevens zien we dat in de tijd van de profeet Mohammed vzmh een stad was, genaamd Najran, waar een stam leefde die het Christelijke geloof belijden. Profeet Mohammed vzmh had een verdrag opgesteld om zo de rechten van de Christenen te beschermen. In het verdrag met de Christenen van Najran vinden we de volgende woorden terug van profeet Mohammed vzmh: “Het is niet toegestaan om een bisschop van zijn bisdom te verwijderen, een monnik van zijn monastiek leven, of een kluizenaar van zijn roeping als kluizenaar. Ook is het niet toegestaan om iets van hun kerken te vernietigen, of om onderdelen van hun gebouwen te grijpen om moskeeën of huizen van moslims te bouwen.”

Als we kijken naar het beeld wat men heeft in het westen over de islam, dan zie je dat het beeld ver van de waarheid ligt. De islam leert ons dat de moslims en niet-moslims in harmonie naast elkaar moeten leven. Als we kijken naar de islamitische geschiedenis dan zie je dat moslims en niet-moslims eeuwen in harmonie naast elkaar hebben geleefd. Vandaag de dag vind je ontzettend veel kerken en synagogen in Islamitische landen. De islam is een religie die mensen samenbrengt en niet mensen uit elkaar drijft!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.