

De grote gunst van het hebben van een thuisbasis

Vrijdagpreek van vrijdag 18 december 2020

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de grote gunst van het hebben van een thuisbasis.

Allah Subhana wa Ta'ala zegt in Surah an-Nahl in aya 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ

En Allah heeft van jullie huizen een verblijfplaats voor jullie gemaakt. En hij heeft voor jullie van de huiden van het vee huizen (d.w.z. tenten) gemaakt, die jullie als licht ervaren (om te verplaatsen) tijdens jullie reizen en tijdens jullie vestiging. En van hun wol, vacht en haren (heeft Allah voor jullie) meubels en een genot van een bepaalde duur gemaakt.

Allah swt maakt ons duidelijk in de genoemde vers dat het hebben van een thuisbasis een hele grote gunst is. Het is een gunst wat niet vanzelfsprekend is voor iedereen. De thuisbasis is de plek waar de mens aan het einde van de dag terugkeert om daar tot rust te komen. Het is de plek waar we ons veilig voelen. De plek waar je opgroeit en waar je gevormd wordt tot de persoon die je nu bent. Daarnaast is het ook de plek waar je omringt wordt door je dierbaren. Om bewust te worden van de waarde van deze grote gunst is het belangrijk om jezelf te vergelijken met mensen die deze thuisbasis niet hebben. Denk aan mensen die hun thuisbasis achter hebben gelaten vanwege oorlog of vanwege een bepaalde natuurramp. Denk aan mensen die vanwege financiële problemen geen stabiele thuisbasis hebben. Hoeveel mensen leven vandaag de dag in barre omstandigheden en leiden aan honger en kou. Alleen al bij het denken aan deze voorbeelden zou je bewust moeten zijn van de waarde van deze grote gunst. De islam leert ons dan ook dat de thuisbasis een gunst is die we hoog moeten hebben. De man en de vrouw des huizes hebben om die reden ook een grote verantwoordelijkheid om deze thuisbasis goed te vormen. We zullen stilstaan bij een aantal punten die van belang zijn bij het vormen van een goede thuisbasis.

- Allereerst het kiezen van een juiste partner. Het is van belang dat zowel de man als de vrouw hun geloof hoog in het vaandel hebben staan. Dit houdt in dat beide de juiste islamitische principes praktiseren. Het is een fundament die ervoor zorgt dat de thuisbasis zowel in moeilijke tijden als makkelijke tijden stabiel blijft. Doordat de beide partners de juiste basis hebben zie je dat hun nageslacht ook succesvol zal zijn.
- Ten tweede is het van belang dat het gedenken van Allah swt een vaste gewoonte is binnen het gezin. Het reciteren en overpeinzen van de koran moet veelvuldig gedaan worden. Verder is het ook belangrijk om extra gebeden te verrichten om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierover het volgende: **“Verricht een deel van jullie (optionele) gebeden thuis en maak van jullie huizen geen begraafplaatsen (waar het gebed niet wordt verricht).”** Daarnaast is het ook belangrijk om elkaar hierin te stimuleren. Verricht bijvoorbeeld samen de gebeden thuis ook vooral nu tijdens deze lock-down, nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Verder verteld de profeet Mohammed vzmh ons dat we in onze huizen surah al-Baqarah moeten reciteren. Hij zegt het volgende hierover: **“Maak van jullie huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk het huis waar Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt, wordt niet door Shaytan betreden.”**

- Ten derde is het belangrijk dat men “Bismillah” zegt bij alle handelingen die men uitvoert om zo de Shaytan weg te houden. Het is een moment dat je Allah swt gedenkt. Hierdoor ontvang je ook zijn zegeningen bij alles wat je doet. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **"Het verschil tussen een huis waarin Allah wel wordt gedenkt, en een huis waar Allah niet wordt gedenkt is als het verschil van een levende en een dode."**

Beste broeders en zusters, wees bewust van deze grote gunst die je hebt gekregen van Allah swt, namelijk je thuisbasis! Wees hier hoog bewust van en pas de genoemde adviezen toe om een succesvolle thuisbasis te creëren.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh.