

# Het gevaar van hoogmoed

## Vrijdagpreek van vrijdag 25 december 2020

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gevaar van hoogmoed.

Allah Subhana wa Ta'ala zegt in Surah Ghaafir in aya 56:

إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

**In hun borsten bevindt zich slechts hoogmoed. Zij zullen het (d.w.z. de gunsten die de Profeet zijn gegeven) nooit bereiken. Dus zoek jouw toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.**

Allah swt maakt ons duidelijk in het genoemde vers dat een persoon die zich hoogmoedig opstelt nooit de vruchten van het geloof zal plukken. Hoogmoed is een ziekte van het hart die vele grote negatieve gevolgen heeft. Vandaag de dag leiden veel mensen onder ons, zowel jong als oud, aan deze ziekte. Je hebt zelfs sommige ouders die hun kinderen dit meegeven in de opvoeding. Dit is een hele slechte en gevaarlijke ontwikkeling.

De profeet Mohammed vzmh heeft ons hier vaak voor gewaarschuwd en hij heeft hierover gezegd: "degene die in zijn hart het gewicht van een mosterdzaadje aan hoogmoed heeft zal het Paradijs niet binnengaan. Een man (die daar bij was) zei: "voorwaar, een persoon houdt toch van goede/mooie kleding en schoenen?" De Profeet vzmh zei: "voorwaar, Allah is mooi en houdt van schoonheid, maar hoogmoed is het minachten van de waarheid en de mensen (uit eigenwijze gedachte)."

De eerste die hoogmoed vertoonde tegenover Allah swt en Zijn Schepping was de vervloekte Iblies. Toen hij het Bevel van Allah om te buigen voor Adam weigerde op te volgen en hoogmoedig was en zei: "Ik ben beter dan hij (Adam), U heeft mij uit vuur geschapen, en U heeft hem uit klei geschapen."

Hoogmoedigheid is één van de eigenschappen van Iblies. Wie zich hoogmoedig opstelt, moet zich realiseren dat hij zich een eigenschap van de duivel wil toe-eigenen en niet bezig is met het verwerven van een karaktereigenschap van de nobele Engelen die hun Heer wel gehoorzamen en neerknielden. Verder maakt Allah swt ons duidelijk dat de hoogmoedige niet geliefd is bij Hem. Allah swt zegt hierover in Surah an-Nahl in aya 23 het volgende:

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

**Voorwaar, Allah houdt waarlijk niet van de hoogmoedigen.**

Verder maakt Allah swt ons duidelijk, dat diegene die zich hoogmoedig opstelt steeds meer van het pad van Allah swt zal afdwalen. Allah swt zal op een gegeven moment een stempel op hun harten plaatsen. Dit betekent dat deze persoon het goede en het slechte niet meer van elkaar kan onderscheiden. Allah swt zeg hierover in Surah Ghaafir in aya 35 het volgende:

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارًا

**Zo verzegelt Allah het hart van iedere hoogmoedige en tirannieke persoon.**

Diegene die zich hoogmoedig opstelt stelt zich in wezen zo op dat hij zich hoger voelt dan zijn medemens. Dit is een karaktereigenschap die niemand zich mag toe-eigenen, maar enkel en alleen Allah swt. Om die reden is hoogmoed een zeer gevaarlijke zonde. Het is een zonde die ertoe zal leiden dat je het paradijs niet zal binnentreden. In de bovengenoemde hadith wordt dit ook sterk benadrukt door de vergelijking met een mosterdzaadje. Tegelijkertijd zal diegene die zich hoogmoedig opstelt ook hier in het wereldse leven niet succesvol zal zijn. Sterker nog bij deze mensen zien we dat hoogmoed zelfs hun ondergang zal betekenen. Allah swt maakt ons dit ook duidelijk middels het verhaal van fir'aun. Fir'aun stelde zich hoogmoedig op door te zeggen dat hij de macht heeft over het water, specifiek het water van de Nijl. Uiteindelijk heeft datzelfde water zijn ondergang betekent, in dit zelfde water is hij uiteindelijk ook verdronken.

Beste broeders en zusters, wees bewust van deze slechte karaktereigenschap, hoogmoed, waar Allah swt ons voor waarschuwt. Wees hier hoog bewust van door jezelf dagelijks kritisch af te vragen of jij sporen hebt van hoogmoed en ga met jezelf de strijd aan om jezelf te weerhouden van deze karaktereigenschap om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

*Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh.*