

Vijf gouden adviezen die leiden tot succes

Vrijdagpreek van vrijdag 26 februari 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: vijf gouden adviezen die leiden tot succes.

Abu Hurairah verhaald dat de profeet Mohammed vzmh het volgende heeft gezegd:

"Wie is het die deze adviezen van mij zal overnemen en ernaar zal handelen of ze zal doorgeven aan iemand die ernaar zal handelen?"

Abu Hurairah antwoordde: "Ik zal het doen."

De profeet vzmh hield zijn hand vast en telde vijf adviezen. Hij zei:

- 1. Bescherm jezelf tegen de dingen die Allah swt Haram heeft gemaakt. Als je je onthoudt van Haram dingen, dan zal je behoren tot de beste gelovigen.**
- 2. Wees dankbaar en tevreden met de gunsten die Allah swt aan je heeft geschonken, want dan zal je behoren tot de rijkste van de wereld.**
- 3. Wees goed voor je burens, want dan zal je een volmaakte gelovige zijn.**
- 4. Wens voor anderen datgeen wat je voor jezelf wenst. Door dit te doen, zal je een goede gelovige zijn.**
- 5. Wees waakzaam over het te veel lachen, want te veel lachen zorgt ervoor dat het hart sterft.**

Vandaag zullen we stilstaan bij deze overlevering. We zien dat de genoemde adviezen een groot gedeelte van ons geloof dekt. Wie deze vijf adviezen toepast zal dan ook met de wil van Allah swt slagen in dit leven. Deze waardevolle adviezen zijn namelijk niet zomaar afkomstig van iemand, ze zijn afkomstig van onze profeet Mohammed vzmh. We zullen daarom elk advies kort toelichten.

1. Onthoud jezelf van de dingen die Allah voor ons heeft verboden. Denk hierbij aan het consumeren van rente, het plegen van ontucht/overspel en het roddelen en kwaadspreken over mensen. Zij die wel toegeven aan deze dingen zullen behoren tot de mensen die gezakt zijn. Zelfs als de verleidingen zo groot zijn, dient een gelovige zich te beheersen en zich vast te houden aan de principes van Allah swt. Men moet ten alle tijden 'nee' kunnen zeggen tegen deze verleidingen en tegen zijn eigen begeertes. De aanbiddingen die we verrichten, zoals het gebed, zijn middelen die ons ervoor moeten behoeden om deze verboden zaken te verrichten. Allah swt zegt in surah al-Ankaboot aya 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte.

2. Wees dankbaar voor hetgeen Allah swt je heeft geschonken, kijk niet naar anderen die meer dan jou hebben. Maar in plaats daarvan moet men kijken naar de mensen die minder dan jou hebben. Focus dus op hetgeen jij in eigen handen hebt in plaats van te kijken naar wat anderen in hun handen hebben. Alleen dan zal je beseffen met hoeveel je bent begunstigd. Dus wees dankbaar voor dat wat je hebt. Een kanttekening

die hierbij gemaakt moet worden is dat je je wel volledig moet inzetten om je situatie te verbeteren mocht dit nodig zijn en wanneer men dit doet is het belangrijk om dankbaar te zijn voor elke uitkomst. Allah swt zegt hierover in surah az-Zoekhoef aya 32:

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

Wij hebben hun levensonderhoud tussen hen verdeeld in het wereldse leven en wij hebben sommige van hen boven andere in rang verheven, zodat zij elkaar kunnen dienen.

3. Wees goed voor jouw burens. Zij die niet goed zijn voor hun burens worden beschouwd als mensen zonder geloof. Daarnaast zien we ook in de islam dat de burens een zeer hoge positie hebben in het leven van een gelovige. Het is een pad dat leidt tot de tevredenheid van Allah swt en het doen binnentreden van het paradijs.

4. Wens voor jezelf wat je voor andere wenst indien je tot de oprechte gelovigen wilt behoren. Zoals je voor jezelf en voor jouw naasten (kinderen, vrouw) het goede wenst, moet je dit ook wensen voor anderen. Het is daarom belangrijk om hetgeen wat je graag voor jezelf wilt ook praktisch doet voor anderen.

5. Het voorkomen van overmatig lachen. Overmatig lachen kan ertoe leiden dat men zich onverschillig opstelt. Men neemt het leven niet serieus, waardoor hij onbewust door het leven gaat. Het is echter niet zo dat het lachen verboden wordt, Allah swt heeft het immers aan ons geschonken. Maar het leven kent ook dingen waarover men serieus dient te zijn. In deze gevallen moet men zich in een staat bevinden waarin zijn bewustzijn hoog is en niet in een staat waarin men lacherig is.

Beste broeders, neem deze adviezen mee en pas ze toe in jullie leven om zowel in dit leven als in het hiernamaals te zullen behoren tot de geslaagden.

Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.