

Zaken waar onze profeet Mohammed vzmh ons over heeft gewaarschuwd



Vrijdagpreek van vrijdag 11 november 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: zaken waar onze profeet Mohammed vzmh ons over heeft gewaarschuwd.

De profeet Mohammed vzmh is al een gids gekomen naar de mensheid om ons te begeleiden naar het pad van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh is ook als een voorbeeld gekomen voor ons. We zien ook dat gedurende zijn leven dat hij ons heeft gewaarschuwd voor tal van zaken. We zien zelfs dat er bepaalde zaken zijn waar hij bang voor was dat wij als moslims deze zaken zullen gaan doen. Jammer genoeg zien we dat deze zaken vandaag de dag als normaal gezien worden. Vandaag zullen we stilstaan bij drie van deze zaken. Allah swt zegt over de positie van de profeet Mohammed vzmh in surah al-Ahzaab 45 en 46 het volgende:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

O profeet (Mohammed), voorwaar, Wij hebben jou gestuurd als een getuige, en een verkondiger van verheugende tijdingen en als waarschuwer. En als een uitnodiger naar Allah, met Zijn toestemming, en als een stralend licht.

We zullen nu stilstaan bij drie van deze zaken.

> **Ar-Riyaa:** de profeet Mohammed heeft ons gewaarschuwd voor Ar-Riyaa. De taalkundige betekenis is iets laten zien aan een ander om door hem gezien te worden (te kijk lopen). De islamitische betekenis is het naar buiten toe doen alsof je gehoorzaam bent aan de Voorschriften van Allah, zodat de mensen dit kunnen zien en (jou) prijzen. Dit is een vorm van Shirk. Met andere woorden je bent niet zuiver in je intentie als het gaat om je daden. Je doet het niet om de tevredenheid van Allah swt daarmee te bereiken, je doet het om iets te bereiken bij je naasten. De profeet Mohammed vzmh zei hierover aansluitend het volgende: **“Het meeste wat ik voor jullie vrees is kleine Shirk. Hij werd hierover gevraagd en antwoordde: “(Dit is) ar-Riyaa’.”** Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat dit heel veel voorkomt. Men is continue bezig om gezien te worden door anderen, ook als het gaat om religieuze daden. Denk hierbij aan het posten op social media met hetgeen wat je hebt bereikt of met andere zaken religieuze zaken om daarmee likes te krijgen. We moeten bewust zijn dat dit soort gedrag een kleine vorm is van Shirk. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **“Zal ik jullie informeren over datgene wat ik meer vrees voor jullie dan Masieh ud-Daddjaal?”** Zij zeiden: **“Jazeker, o Boodschapper van Allah.”** Hij zei: **“Verborgen Shirk. Een man staat op om het gebed te verrichten en verfraait zijn gebed vanwege het feit dat een ander naar hem kijkt.”** Dus wij moeten continue ons zelf de vraag stellen wat ons motief is voor een bepaalde daad, doe je het voor anderen om daarmee een goed voetje te halen of doe je het om de tevredenheid van Allah swt te bereiken? Als het de eerste is dan moeten we ook bewust zijn dat dit soort gedragingen behoort tot de hypocrieten. Zo zegt Allah swt hierover in surah An-Nisaa in aya 142 het volgende:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Voorwaar, de hypocrieten bedriegen Allah, maar Hij (Allah) bedriegt hen. En wanneer zij opstaan voor het gebed, staan zij lui op, om slechts door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig.

> **De tong:** de profeet Mohammed vzmh heeft ons in vele overleveringen gewaarschuwd voor dit orgaan. Sufyan ibn Abdullah overlevert het volgende: **Ik zei: "O boodschapper van Allah, wat vreest u het meest voor mij?" De Profeet wees naar zijn tong en zei toen: "Dit."** We leren dat wij als gelovigen goed moeten oppassen wat wij zeggen en dat wij onze tongen onder controle en in bedwang dienen te houden en niet datgene uitspreken waar Allah swt ontevreden over is. In de meeste gevallen beseffen wij niet wat we zoal uitspreken en denken we al helemaal niet aan de gevolgen van onze uitspraken. Soms denken we dat het niet veel voorstelt terwijl het bij Allah swt het iets ernstigs is. Je ziet dat de meeste zondes veroorzaakt worden door de tong, denk aan roddelen, kwaadspreken, liegen etc. Hoe gevaarlijk de tong voor een persoon kan zijn, blijkt uit een overlevering van de profeet vzmh waarin hij zegt: **"Degene die (de eerbaarheid) kan garanderen van datgene wat zich tussen zijn twee kaakbeenderen bevindt (m.a.w. zijn tong) en datgene wat zich tussen zijn twee benen bevindt (m.a.w. zijn geslachtsdeel): ik garandeer het Paradijs voor hem."** Met andere woorden, we moeten onze tong in bedwang houden om zo onszelf te beschermen tegen de grote gevolgen die dit orgaan kan veroorzaken.

> **Wereldse zaken:** de profeet Mohammed vzmh heeft ons gewaarschuwd voor de wereldse zaken. Op het moment als wij wereldse zaken toelaten in ons hart, dan zal dit ons gaan controleren en zal dit ons in staat stellen om de ergste dingen te doen. Dit zie je helaas vandaag de dag op verschillende niveaus terug. Van gezinsniveau tot aan internationaal niveau. De basis van alle oorlogen vandaag de dag is dat men de wereldse zaken heeft toegelaten in hun harten en hun controleert in al hun doen en laten. De profeet Mohammed vzmh heeft ons in vele overleveringen gewaarschuwd voor de Fitna van de Doenja, wereldse zaken. Je ziet dat de basis van alle problemen hier vandaan komt. Zoals onrechtvaardigheid, jaloezie etc.

De profeet Mohammed vzmh heeft ons vaak gewaarschuwd voor deze genoemde zaken. Maar wat is de medicijn hiervoor? Hoe kunnen we voorkomen of juist genezen van deze zaken? Bij Ar-Riyaa is de medicijn al-Ikhlâs, zuiverheid & oprechtheid in je daden. Bij elke daad die je verricht moet je een juiste intentie aannemen, je motief moet enkel en alleen voor Allah swt zijn. De medicijn om je tong te bedwingen is door bewust te zijn welke woorden je uitspreekt. Bij elke uitspraak die je doet moet je jezelf afvragen waarom je dit doet en wat je hiermee bereikt. Dit zal ertoe leiden dat je veel minder gaat praten. Men zegt ook wel praten is zilver en zwijgen is goud. En voor de wereldse zaken is dat men wereldse zaken nooit moet toelaten in het hart en altijd houdt in je hand. Je moet wereldse zaken geen hoge status geven. Je moet bewust zijn dat alle wereldse zaken van tijdelijke aard zijn en dat we moeten focussen op zaken die eeuwig zijn.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.