

Daden die na je dood blijven doorlopen

Vrijdagpreek van vrijdag 9 december 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: daden die na je dood blijven doorlopen.

Allah swt zegt in Surah Yaa-Sien in aya 12 het volgende:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

Voorwaar, Wij brengen de doden tot leven en Wij leggen datgene vast wat zij vooruit hebben gezonden en hun voetstappen (leggen Wij ook vast). En Wij hebben alles opgesomd in een duidelijk boek.

De mens kent twee feiten in zijn leven: dat hij met de seconde ouder wordt en dat hij op een dag de reis zal maken naar Allah swt. Het is een harde realiteit die we allemaal kennen. Allah swt maakt ons in de genoemde vers duidelijk dat ons niks zal kunnen baten behalve onze goede daden en ook daden die we vooruit hebben gezonden. We zien vaak in onze dagelijkse leven dat wij geheel gefocust zijn op materialistische zaken en het behalen van wereldse doelen. Dit is allemaal gericht op de korte termijn. Een gevolg hiervan is dat we de verkeerde prioriteiten stellen in ons leven. Terwijl we allemaal weten dat er een dag zal komen waarop we de reis zullen maken naar Allah swt. Het zal een reis zijn waarin je alleen je daden zal meenemen als bagage. Alles wat je vergaard hebt buiten dit zal je hier achterlaten. Als we specifiek kijken naar onze daden dan zijn er ook daden die na onze dood voor ons blijven werken tot de dag des oordeels. Deze soort daden moeten daarom de hoogste prioriteit krijgen bij ons. Hoe vaak zie je mensen om ons heen die op een oudere leeftijd zijn overleden en die daarna nooit meer herinnerd worden. Terwijl je ook mensen hebt die op een relatief jonge leeftijd zijn overleden maar door hun daden dagelijks nog herinnerd worden alsof ze nog leven. We zullen nu stilstaan bij vier van deze soort doorlopende daden:

- Het verrichten van Da'wah: een van de doorlopende daden is het verrichten van Da'wah. Dit betekent dat je mensen helpt en ondersteunt om het pad van Allah swt te volgen of om mensen te stimuleren om het goede te doen. Elke persoon die door jouw inzet het goede verricht is een doorlopende daad voor jou. Alles wat deze persoon doet naar aanleiding van jouw inzet is een beloning wat jij ontvangt op je weegschaal. Zelfs als deze persoon hetgeen wat je hem of haar hebt geleerd doorgeeft aan anderen zal jij ook terugvinden op je weegschaal.
- Nuttige kennis doorgeven. De profeet Mohammed vzmh zei het volgende hierover: **wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.** Nuttige kennis doorgeven betekent niet dat je per se een geleerde moet zijn om dit te kunnen doen. Zelfs het onderwijzen van je eigen kinderen met nuttige kennis is een daad wat voor jou doorlopend is. Of als je iemand een koranvers leert of zelfs surah al-Fatiha is een daad wat voor jou doorlopend is. Wij moeten dit daarom niet onderschatten en we moeten hiermee continue bezig zijn.
- Doorlopende liefdadigheid, het verrichten van Sadaqah Djaariyah. Een doorlopende liefdadigheid is een liefdadigheid met een duurzaam karakter. Denk hierbij aan het bouwen van een moskee, het slaan van een waterput, het planten van fruitbomen etc. Dit doe je allemaal met als doel om anderen

daarmee te helpen. Eenieder persoon of dier die hiervan eet of er baat bij heeft is een beloning die je krijgt van Allah swt.

- Een oprecht en rechtschapen kind. Als je je kinderen op een juiste manier hebt opgevoed met de juiste islamitische normen en waarden dan is dit ook een daad die na jouw dood voor jou blijft werken. Deze zoon of dochter zal continue bezig zijn met het verrichten van smeekbeden waarin hij of zij vergeving en genade voor je vraagt aan Allah swt. Daarnaast zie je ook dat door jouw inzet je kinderen geworden zijn tot de personen die ze nu zijn. Om die reden zie je ook dat Allah swt jouw een aandeel geeft in hun goede daden. Er is een bekende overlevering van de profeet Mohammed vzmh waarin hij een situatie schetst waarin een man op de dag des oordeels helemaal verbaast en verrast is over zijn rang in het paradijs waardoor hij vraagt aan Allah swt hoe het komt dat hij zo'n hoge rang heeft. Allah swt zal zeggen tegen deze persoon dat het komt door zijn kind die continue smeekbedes voor hem verrichtte.

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en stel de juiste prioriteiten en ga hiermee aan de slag.

Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.