

Het snel rechtzetten van daden van onrecht

Vrijdagpreek van vrijdag 23 december 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het snel rechtzetten van daden van onrecht.

Allah swt zegt in Surah al-Anbiyaa in aya 47 het volgende:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

En Wij zullen de weegschalen van rechtvaardigheid klaarzetten voor de dag der opstanding. Geen ziel zal dan iets van onrecht worden aangedaan. En als er (ook maar) iets is ter grootte van een mosterdzaadje, (dan) zullen Wij ermee komen. En Wij volstaan als berekenaars.

Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat er ontzettend veel onrecht wordt gepleegd. Je hoeft maar je Facebookpagina door te scrollen of een krant open te slaan, dan tref je wel een artikel over een gebeurtenis of een incident waarbij de ene persoon onrecht heeft gepleegd tegenover de ander. Allah swt maakt in dit vers een duidelijk statement, zelfs daden die verricht zijn ter grootte van een mosterdzaadje daar zal men verantwoording voor moeten afleggen. Voor jullie beeld, de omvang van een mosterdzaadje is tussen de 0,5 en 1 mm groot. Met andere woorden, alles zal naar voren komen en alles zal beoordeeld worden door de beste en meest rechtvaardige rechter, Allah swt. Op deze dag zal er ook geen verschil gemaakt worden tussen de mensen, op deze dag is iedereen gelijk. Het recht zal zegevieren en alles zal onder de meetlat van rechtvaardigheid bekeken worden. Iedereen zal zijn recht krijgen.

Allah swt is niet onbewust, Allah swt is de alziende, de alhorende, de alwetende en de rechtvaardige. Om die reden moeten we hoog bewust zijn hoe onze daden zijn tegenover anderen. Als we iets verkeerd hebben gedaan, een daad van onrecht, dan horen we gelijk in actie te komen om datgene recht te zetten door vergeving te zoeken bij de ander. Het verrichten van alleen berouw bij Allah swt is niet voldoende. Hoe vaak zie je om je heen dat mensen onrechtvaardig hebben gehandeld tegenover hun medemensen en daar nooit voor zijn gestraft in dit wereldse leven. Ze denken dat ze aan de bestraffing zullen ontsnappen, maar niets is minder waar. Op de dag des oordeels zullen ze alles terugvinden en zullen ze alsnog gestraft worden met het recht van Allah swt. Allah swt zegt hierover in surah al-Haddj in aya 69 het volgende:

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Allah zal op de dag der opstanding tussen jullie oordelen over datgene waarover jullie verschilden.

Om die reden moeten we gelijk actie ondernemen en moeten we het rechtzetten niet uitstellen. Op het moment dat je overlijdt dan ben je te laat. Het rechtzetten zal dan op de dag des oordeels plaatsvinden en zal

de prijs die je daarvoor moet betalen ontzettend hoog zijn. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **Aboe Hoerayrah heeft de boodschapper van Allah (vzmh) gezegd: 'Weten jullie wie Al-moeflies is (degene die falliet is), zij (de metgezellen) zeiden: 'degene die geen dirham en geen goederen heeft.' Hij zei: 'Al-moeflies van mijn oemmah komt op de Dag des Oordeels met (beloning van) het gebed, vasten, zakaat terwijl hij een persoon uitgescholden heeft en over een andere gesproken heeft, en het geld van een andere niet op de juiste manier benuttigd en heeft het bloed van een andere laten vloeien en heeft een andere persoon geslagen. Aan eenieder wordt er een deel van zijn goede daden gegeven totdat hij geen goede daden meer heeft. Vervolgens zal een deel van zijn zonden op hem worden geworpen en zal hij in het hellevuur worden geworpen.'**

Verder moeten we ook bewust zijn dat het plegen van onrecht niet alleen geldt voor mensen maar geldt tegenover alle schepsels van Allah swt zoals bijvoorbeeld de dieren. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **Een vrouw had een poes gemarteld totdat die stierf d.m.v. haar op te sluiten, waardoor zij (deze vrouw) naar de Hel is gegaan. Zij gaf (de poes) niet te eten noch te drinken, en zij liet haar ook niet van de insecten op de grond eten.'**

Om die reden moeten we de daden van onrecht niet lichtelijk nemen. In een andere overlevering zegt de profeet Mohammed vzmh het volgende: **"Vrees de smeekbede van de onrechtvaardig behandelde, want tussen deze (smeekbede) en Allah is geen sluier."**

Beste broeders en zusters, we moeten de vraag nu aan onszelf stellen, waar sta ik? Hoe ga ik om met de mensen in mijn omgeving? Heb ik onrecht bij iemand aangedaan? Is het antwoord ja, dan is dit een kans om terug te keren op het pad van Allah swt. Verricht berouw en ga naar die mensen die je onrecht hebt aangedaan en vraag om vergeving. Niemand garandeert jou een morgen, de dood komt onverwachts en dan ben je te laat. Op de dag des oordeels zal je voor al deze daden verantwoording voor moeten afleggen en de straf van Allah swt is hard en pijnlijk.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.