

# De reis naar het hiernamaals

## Vrijdagpreek van 20 januari 2023

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de reis naar het hiernamaals.

Allah swt zegt in soerah al-Hashr in aya 18 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

**O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En wees hoog bewust van Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.**

In dit leven hebben we allemaal weleens een reis gemaakt. Een reis naar een bestemming die we graag willen bezoeken. Een bestemming waarvoor wij dagen of maanden voorbereidingen voor treffen. Deze reis heeft een beperkte duur, vervolgens keren we terug naar onze thuishaven. Als we kijken naar de reis naar het hiernamaals, dan zien we dat het een reis is wat niet beperkt is, het is een reis zonder een terugkeer. Tevens zien we dat een wereldse reis andere voorbereidingen nodig heeft ten opzichte van de reis naar het hiernamaals. Het belangrijkste wat je nodig hebt voor een wereldse reis is geld, terwijl je voor de reis naar het hiernamaals goede daden nodig hebt. Allah swt zegt in soerah al-Baqarah in aya 197 het volgende:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

**(..) En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is godsvrucht. Wees hoog bewust van Mij, o bezitters van verstand.**

Het is om die reden heel erg belangrijk dat we ons inzetten om de juiste voorbereidingen te treffen voor de grote reis die we allemaal gaan maken, de reis naar onze eindbestemming waar we voor altijd zullen verblijven. Wij moeten zoveel mogelijk goede daden verrichten, zowel daden van aanbidding tegenover Allah swt maar ook goede daden tegenover anderen. Het enige wat ons baat zijn onze daden. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend hierop het volgende gezegd: **“De dode persoon wordt naar zijn graf gevolgd door drie: Zijn familie, zijn rijkdom en zijn daden. Zijn familie en zijn rijkdom gaan terug maar zijn daden blijven bij hem.”**

Wij moeten ons bewust zijn dat onze bezittingen en onze familie geen baat zullen hebben als we de grote reis gaan maken naar het hiernamaals. Om die reden moeten we ervoor zorgen dat deze zaken ons niet afleiden. Allah swt zegt in soerah al-Moenafiqoen in aya 9 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

**O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat wel doet, zij behoren tot de grote verliezers.**

Enieder van ons zal deze reis gaan maken. Hoeveel mensen zijn er begraven sinds het begin van de mensheid? Het is een feit die we allemaal kennen en waar we bewust van moeten zijn. Tevens zullen we deze reis alleen maken, exact op dezelfde manier hoe wij hier zijn aangekomen op deze wereld. Zo zullen we deze wereld verlaten. Allah swt zegt in soerah al-An'aam in aya 94 het volgende:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

**En voorzeker jullie zijn ieder afzonderlijk tot Ons gekomen, zoals Wij jullie de eerste keer hebben geschapen. En jullie hebben datgene waarmee Wij jullie hadden begunstigd achter jullie ruggen gelaten (..).**

Ibn Umar leverde over dat de profeet Mohammed vzmh zijn schouders pakte en deze adviserende woorden uitsprak: **“Leef in de wereld alsof je een vreemdeling bent of een reiziger.”** Hiermee adviseerde hij hem om niet gehecht te raken aan het wereldse leven. Het wereldse leven is immers tijdelijk.

Na deze woorden van de Profeet, was Ibn Omar gewoon het volgende te zeggen: **“Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen.”** **“Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van voordat je ziek wordt (en je niet in staat bent goede daden te verrichten) en zolang je nog leeft, moet je jezelf op de dood voorbereiden.”** Dit betekent dat zolang men gezond is, hij bezig moet zijn met het verrichten van goede daden. Het is immers gemakkelijk om Allah te aanbidden terwijl men gezond is. Dit in tegenstelling tot degene die geveld is door ziekte. Ook moet men tijdens het leven goede daden verrichten alvorens men met de dood wordt geconfronteerd. Want met het vinden van de dood, komt een einde aan het verrichten van daden.

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden meenemen vandaag en laten we vanaf vandaag de juiste voorbereidingen treffen voor de grote reis die we allemaal ooit gaan maken zodat we een mooie eindbestemming hebben. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.