

Het belang van Takbieratoel Ihraam

Vrijdagpreek van vrijdag 6 januari 2023



Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het belang van Takbieratoel Ihraam.

Allah swt zegt in Surah an-Nisaa in aya 103 het volgende:

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

En als jullie je veilig voelen, onderhoud dan het gebed. Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.

Vandaag zullen we stilstaan bij één van de verplichte onderdelen van het gebed, namelijk het verrichten van de Takbieratoel Ihraam. De Takbieratoel Ihraam is de handeling waarbij je de Takbier (Allahoe Akbar), uitspreekt en waarbij je de handen opheft bij het openen van je gebed. Op het moment dat deze handeling bewust niet verricht wordt, dan is het gebed ongeldig. Het is ook belangrijk om deze handeling te verrichten bij de gezamenlijke gebeden in de moskee waarbij de imam het gebed leidt. Jammer genoeg zien we dat vele broeders te laat komen naar de moskee waardoor ze deze handeling niet met de imam verrichten. Je ziet helaas dat men niet het belang onderkent van deze handeling van het gebed. Terwijl we eerder hebben gezegd dat dit één van de verplichte handelingen is van het gebed. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **De sleutel van het gebed is de reiniging, het begin is de Takbier en het einde is de Tasliem.**

Vandaag zullen we stilstaan bij vier punten om zo het belang van Takbieratoel Ihraam te benadrukken.

- Het op tijd aanwezig zijn in de moskee. De Islam leert ons dat we op tijd aanwezig moeten zijn voor het gebed in de moskee om zo alle handelingen van het gebed met de imam te kunnen verrichten. De functie van de Adhaan, de gebedsoproep, is ook om de mensen te activeren om zo naar de moskee te kunnen komen. Je ziet dat er ook voldoende tijd zit tussen de Adhaan en de Iqamah. Dit geeft ons voldoende tijd om naar de moskee te komen om zo tijdig de Takbieratoel Ihraam te kunnen verrichten. Dit laat ook zien wat het belang is om deze handeling met de imam te verrichten.
- Het afbreken van een vrijwillig gebed om zo aan te sluiten bij het verplichte gebed met de imam. De Islam leert ons dat op het moment dat je een vrijwillig gebed verricht, bijvoorbeeld Tahayatoe al-Masjid of een ander vrijwillig gebed in de moskee en de Iqamah wordt opgeroepen dan hoor je het gebed waar je mee bezig bent af te breken. Je sluit vervolgens aan bij de imam om zo de Takbieratoel Ihraam te kunnen verrichten met de imam. Geleerden hebben ook gezegd dat als je bezig bent met je tweede rak'aat en je weet dat je de Takbieratoel Ihraam kan halen dan mag je je vrijwillig gebed afmaken.
- Je mag de moskee niet verlaten als de Adhaan plaats heeft gevonden. Het is niet toegestaan om de moskee te verlaten zodra de Adhaan plaats heeft gevonden om zo te voorkomen dat je de Takbieratoel Ihraam met de imam mist. Tenzij je een urgente reden hebt om de moskee te verlaten.
- Het structureel missen van de Takbieratoel Ihraam kan leiden tot het geheel missen van het gezamenlijke gebed in de moskee. Op het moment dat een persoon structureel, zonder reden, te laat komt voor het gezamenlijke gebed in de moskee waardoor hij de Takbieratoel Ihraam mist met de imam, kan leiden dat deze houding ertoe leidt dat iemand zijn gezamenlijk gebeden gaat verwaarlozen. Als we kijken naar de houding van de metgezellen dan zien we dat ze altijd hun

uiterste best deden om tijdig in de moskee aanwezig te zijn om zo alle handelingen van het gebed te verrichten met de imam.

Beste broeders en zusters, wees bewust van het verrichten van de Takbieratoel Ihraam en zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent in de moskee om zo alle handelingen te kunnen verrichten met de imam.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.