

Vermogensbelasting

Vrijdagpreek van 31 maart 2023

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: vermogensbelasting (Zakat Ul-Mal).

Allah swt zegt in Soerah At-Taubah in aya 103 het volgende:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.

Al het vermogen behoort tot de beschikking en eigendom van Allah swt. Allah heeft de mensen allemaal op individuele basis voorzien van een vastgesteld voorziening en de mensen dragen een grote verantwoordelijkheid voor hun vrijgevigheid. Allah heeft de moslims opgedragen om vrijgevig te zijn en hun rijkdommen en vermogen te delen met rechthebbenden. Indien de gelovige uit vrije wil een liefdadigheid verricht, zal dit Allah tevreden maken.

De profeet Mohammed vzmh heeft ons geleerd dat onze religie, de Islam, is opgebouwd op vijf pilaren: de getuigenis, het gebed, Zakat, het vasten en de bedevaart. Dit zijn allemaal religieuze verplichtingen voor de moslims die niet onderschat mogen worden.

Als de moslim een religieuze verplichting, bijvoorbeeld de vermogensbelasting, nalaat, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en zal dit consequenties hebben in zijn wereldse leven en in het hiernamaals. In deze context heeft onze geliefde profeet Mohammed vzmh het volgende vers uit Soerah Al-Imraan in aya 180 gereciteerd aan de metgezellen:

En laat degenen die gierig zijn, met wat Allah hun van Zijn Gunst heeft gegeven, niet denken dat dit goed voor hen is. Welnee! Het is (juist) slecht voor hen. (Datgene) waar zij gierig mee waren, zal op de Dag der Opstanding als ketenen (strak) om hun nekken worden gespannen. En aan Allah (Alleen) behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

De ondankbare gelovigen die bezittingen van de mensen onrechtmatig nuttigen en afhouden van de Weg van Allah, hen zal Allah verantwoordelijk stellen en straffen in het hiernamaals. Allah swt zegt in Soerah At-Taubah in aya 34 het volgende:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

(...) En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de Weg van Allah uitgeven een pijnlijke bestraffing aan.

De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd dat de persoon die bewust geen liefdadigheid uitgeeft, ook in het wereldse leven zal worden gestraft door Allah in de vorm van bijvoorbeeld armoede.

Ook over de bestemming van de vermogensbelasting/armenbelasting, dus de doelen waaraan deze belasting toekomt, heeft Allah swt in Soerah At-Taubah in aya 60 opgesomd:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

De liefdadigheid (armenbelasting) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van strijd tegen onrechtvaardigheid), en voor de (behoefte) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Tot slot, wij moslims dienen ons hoog bewust te zijn van het feit dat Allah de Zakat, dus de vermogensbelasting of armenbelasting, verplicht heeft gesteld omdat dit binnen het door Allah gecreëerde systeem behoort. Het doel van Allah is onder andere het voorkomen van armoede, het creëren en behouden van veiligheid binnen de gemeenschap en het creëren van saamhorigheid tussen armen die nemen en de rijken die uitgeven.

Moge Allah swt ons reinigen en zuiveren vanwege al onze liefdadigheid en moge Hij tevreden over ons zijn insha-Allah.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.