

Vorbereiding op de ontmoeting met Allah swt

Vrijdagpreek van 26 mei 2023

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: voorbereiding op de ontmoeting met Allah swt.

Allah swt zegt in surah al-Ankaboet in aya 57 het volgende:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Iedereen ziel zal de dood proeven. Vervolgens zullen jullie tot Ons terugkomen.

De mens kent twee feiten in zijn leven: dat hij met de seconde ouder wordt en dat hij op een dag de reis zal maken naar Allah swt. Het is een harde realiteit die we allemaal kennen. De dood is net als een glas water dat iedereen op een dag zal drinken. De dood is net als een maaltijd die eenieder van ons zal nuttigen op een dag. Een gelovige is een persoon die zich gedurende het leven, dus vóór de dood, op een zeer zorgvuldige wijze voorbereid op de dood en de ontmoeting met zijn Heer op de Dag des Oordeels. Een gelovige doet zijn best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ontmoeting met zijn schepper, Allah swt.

De profeet Mohammed vzmh heeft na zijn dood twee middelen achtergelaten voor ons, het ene middel heeft een stem en het andere heeft geen stem. Zo heeft hij de koran achtergelaten voor ons en zijn manier van leven. Dit is een middel wat wij moeten gebruiken om ons leven in te richten om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. En het andere wat hij ons heeft achtergelaten is zijn dood. De dood is een middel die ervoor zorgt dat we bewust worden. Het is een wake-up call. Bewust worden van het feit dat dit wereldse leven tijdelijk is. Ongeacht wat je achtergrond is, iedereen zal de dood proeven op een dag. De dood komt altijd onverwachts. Ongeacht hoe oud je bent, ongeacht hoe ziek je bent, de dood is altijd een onverwachtse gast. Hoe vaak hebben we om ons heen gezien dat mensen te horen krijgen van artsen dat die een aantal maanden te leven heeft en dat diegene nog jaren heeft geleefd. Of een jonge persoon die nooit ziek is geweest en in zijn slaap terug is gekeerd naar Allah swt. Om die reden moeten we altijd daarvoor voorbereid zijn. Vandaag kan een dag van daden zijn, morgen kan een dag van afrekenen zijn. Nu we nog in leven zijn kunnen we daden verrichten. Zodra je ziel ontnomen wordt, ben je niet meer in staat om daden te verrichten. Op dat moment zie je dat men spijt heeft en hoopt dat die een herkansing krijgt van Allah swt. Maar op dat moment ben je te laat. Allah swt zegt hierover in surah al-Moenaafiqoen in aya 8, 9 en 10 het volgende:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخَّرَ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat wel doet, zij behoren dan tot de verliezers. En geef uit van datgene waarmee Wij jullie hebben voorzien, voordat de dood tot één van jullie komt en hij dan zegt: “Mijn heer, had U mij maar tot een nabij tijdstip uitstel verleend, dan zou ik liefdadigheid geven en tot de rechtschapenen behoren.” En Allah verleent geen ziel uitstel wanneer haar tijd is aangebroken. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.

De dood is een vast bepaald moment, niemand kan dit uitstellen. Allah swt heeft voor ieder mens bepaald hoeveel tijd hij of zij zal leven. Hassan al-Basri zei hierover het leven van een mens is een verzameling van tijd. Ieder dag wat voorbijgaat is een dag wat van je verzameling van tijd afgaat. Het lijkt op een kaars, er zal een dag komen dat die kaars uitgaat. Om hier bewust van te zijn, kijk alleen om je heen. Hoeveel familieleden en geliefden van je zijn al teruggekeerd naar Allah swt. Of kijk naar alle profeten die geweest zijn, iedereen is teruggekeerd naar Allah swt. Toen de engel des doods bij profeet Noeh kwam om zijn ziel te nemen vroeg hij hem hoe hij wereldse leven heeft ervaren. Profeet Noeh had meer dan 1000 jaar geleefd. Hij zei het wereldse leven heb ik ervaren alsof in de ene kamer naar binnen ben gegaan en vervolgens via een andere deur naar buiten ben gegaan. Zo snel is het voorbijgegaan. Om hier meer bewust van te worden is het aangeraden om naar de begraafplaatsen te gaan. Je zult daar alles treffen, zowel jong als oud. Je kan niet vluchten van de dood. Een mooi voorbeeld is van een jongeman die op de vlucht was gegaan vanwege een pandemie wat er heersde. Hij ging vervolgens onder een boom zitten en vervolgens kwam er een slang die hem beet en dat werd hem de dood. Het is om die reden heel erg belangrijk dat we ons inzetten om de juiste voorbereidingen te treffen voor de grote reis die we allemaal gaan maken: de reis naar onze eindbestemming waar we voor altijd zullen verblijven. Wij moeten zoveel mogelijk goede daden verrichten, zowel daden van aanbidding tegenover Allah swt, als goede daden tegenover anderen.

Beste broeders en zusters, laten we deze woorden meenemen vandaag en laten we vanaf vandaag de juiste voorbereidingen treffen voor de grote reis die we allemaal ooit gaan maken zodat we een mooie eindbestemming hebben. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.