

Aanbiddingen in tijden van tegenspoed

Vrijdagpreek van vrijdag 5 maart 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: aanbiddingen in tijden van tegenspoed.

Het wereldse leven is een leven wat niet bestaat uit een rechte lijn. Het is een leven wat gekenmerkt is met pieken en dalen. Tevens zien we dat alles wat we hebben van tijdelijke aard is, alles is veranderlijk. In de preek van vandaag zullen we stilstaan bij de aanbiddingen die verricht kunnen worden in tijden van tegenspoed. We leven momenteel in een moeilijke tijd waarbij de wereld om ons heen enorm is veranderd. Je ziet ook dat veel mensen hieronder lijden, denk bijvoorbeeld aan de mensen die hun baan hebben verloren of dat één van hun geliefden is overleden aan het Coronavirus. Verder zijn er ook vele vrijheden ons ontnomen. Allah swt heeft ons vele handvatten en middelen aangereikt hoe we met zulke situaties om moeten gaan. Om te beginnen leert Allah swt ons dat we in tijden van tegenspoed geduldig moeten zijn en vertrouwen moeten hebben in Hem. Verder moeten we ook bewust zijn van het feit dat Allah swt altijd met ons is en dat Allah swt de gedulden zal belonen middels mooie tijden die zullen volgen na deze zware periode. Allah swt zegt hierover in surah al-Baqarah in aya 155 het volgende:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de gedulden.

Om die reden dienen wij gedurende moeilijke periodes geduldig te blijven en niet te klagen over de toestand waarin wij ons bevinden. Wij moeten juist deze periodes van moeilijkheden zien als een gouden kans om dichterbij Allah swt te komen. Zo dienen wij ons vast te houden aan de contactmomenten met Allah swt, zoals het gebed en het overpeinzen van zijn woorden, de Koran. Daarnaast zien we dat we in deze tijd meer tijd doorbrengen thuis vanwege de genomen maatregelen. Om die reden is het essentieel dat we deze tijd nuttig benutten door zaken te doen die een positief gevolg heeft op onze eigen ontwikkeling in plaats van dat we onze tijd nutteloos doorbrengen.

Naast het hebben van vertrouwen in Allah swt, moeten we ons inzetten om onszelf te beschermen tegen de tegenspoed waarin we bevinden. In de tegenspoed waarmee we nu te maken hebben is het Coronavirus. Wij dienen ons volledig in te zetten om onszelf te beschermen tegen de gevolgen van het Coronavirus. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we ons moeten houden aan de voorschriften van de overheid. Denk bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden of het vermijden van fysiek contact. Jezelf beschermen en het houden aan de regels die voorgeschreven zijn is een vorm van aanbidding. Helaas zien we nog steeds broeders en zusters die de regels heel lichtelijk nemen en doen alsof er niets aan de hand is. Een gelovige dient gedrag te laten waarin hij of zij verantwoordelijkheid neemt en dient hierin niet nalatig te zijn. Als men besmet is geraakt dient men zich te houden aan de voorschriften door in quarantaine te gaan. Als je dit niet doet dan zal je daar verantwoording voor moeten afleggen bij Allah swt en de negatieve gevolgen die dan ontstaan zijn voor eigen rekening.

Allah swt zegt hierover in surah an-Nisaa in aya 29 het volgende:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is meest genadevol voor jullie.

Verder zien we ook dat vele mensen het moeilijk hebben in deze tijd. Vooral in gebieden in de wereld waarbij vele broeders en zuster amper rond kunnen komen. Wij dienen als gelovigen deze broeders en zusters niet te vergeten en wij moeten ons inzetten om ze te helpen. Het geven van liefdadigheid is een vorm van aanbidding wat een zeer hoge status heeft bij Allah swt. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop bijvoorbeeld het volgende over het geven van sadaqa: **“Genees jullie zieke met een sadaqa.”** Daarnaast moeten we onthouden dat het geven van liefdadigheid zal leiden tot vele vruchten, zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. Het geven van liefdadigheid hoeft niet altijd te maken hebben met geld, het geven van aandacht en tijd is ook een vorm van liefdadigheid. In de tijd waarin we nu leven zien we ook dat eenzaamheid een groot probleem is. Iets wat we niet moeten onderschatten.

Beste broeders, neem deze adviezen mee en pas ze toe in jullie leven om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Moge Allah swt ons beschermen in deze moeilijke tijd en moge Allah swt ons belonen voor onze inzet.

Beste broeders, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.