

Haast je naar het verrichten van het goede

Vrijdagpreek van vrijdag 19 maart 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: haast je in het verrichten van het goede.

Allah swt zegt in surah al-Anbiyaa in aya 90 het volgende:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ

Waarlijk, zij haastten zich in (het verrichten van) het goede en zij riepen Ons aan met hoop en vrees, en zij stelden zich nederig op tegenover Ons.

Allah swt leert ons in dit vers dat het belangrijk is om te haastten in het verrichten van het goede om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Als we kijken naar de mentaliteit die de profeten hadden dan zien we een duidelijke rode draad terug. De profeten waren continue bezig om zichzelf maximaal in te zetten om goede daden te verrichten. Ze deden dit enkel en alleen om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zien we dat vele onder ons zich continue volledig inzetten om wereldse en materialistische doelen te bereiken. Terwijl al deze doelen van korte duur zijn en niet zullen leiden tot de tevredenheid van Allah swt. Wij moeten ons juist haasten om het goede te verrichten zodat we in het hiernamaals er profijt van zullen hebben. Ibn al Qayyim leert ons dat diegene die zich haast naar het verrichten van goede daden, zal behoren tot de eerste die het paradijs zullen binnentreden. Als we kijken naar het karakter van ons profeet Mohammed vzmh dan zien we deze eigenschap heel duidelijk terug bij hem. In de volgende overlevering zien we deze karaktereigenschap heel duidelijk terug. Op een dag was de profeet Mohammed vzmh het gebed aan het leiden. Nadat hij klaar was met het gebed stond hij direct op en liep vervolgens weg richting zijn huis. De metgezellen schrokken en dachten dat er iets aan de hand was. Vervolgens kort daarna kwam de profeet terug. De metgezellen vroegen aan hem wat er aan de hand is. De profeet Mohammed vzmh antwoordde dat hij tijdens het gebed bewust werd dat hij nog wat goudstukken thuis had die bedoeld waren om uit te geven als liefdadigheid. En hij was bang dat hij zou vergeten om dat te doen en haastte zich na het gebed om het gelijk uit te geven. Dit is een mooi voorbeeld hoe we deze karaktereigenschap onszelf eigen kunnen maken. Wij moeten als gelovigen geen uitstelgedrag kennen als het gaat om het verrichten van het goede. Niemand belooft je namelijk een morgen en om die reden moeten we elke kans grijpen. Als we kijken naar de adviezen die de profeet Mohammed vzmh heeft meegegeven aan de metgezellen dan zie je dit ook duidelijk terug. Zo heeft hij ons geleerd dat we bijvoorbeeld ons zelf moeten haasten naar het gebed, iemand die in de eerste rij bidt ontvangt meer beloning dan het gebed verricht in de laatste rij. Verder gaf hij de metgezellen mee om het gebed in de moskeeën te verrichten in plaats van thuis en dat ze zich daarvoor moesten haastten. De metgezellen waren heel ijverig hierin en deden alles eraan om dit praktisch toe te passen in hun leven. Er ontstond zelfs een competitie onderling. Het volgende verhaal sluit hierop heel mooi aan. Je had welvarende metgezellen en minder welvarende metgezellen. De minder welvarende metgezellen kwamen bij de profeet Mohammed vzmh om beklag te doen over de rijke metgezellen. De profeet vroeg aan ze waarom ze beklag kwamen doen. Deze metgezellen antwoordden vervolgens dat ze vreesde dat ze minder beloning zouden ontvangen van Allah swt op de dag des oordeels, mede omdat ze niet zo financieel daadkrachtig waren ten opzichte van de andere welgestelde en welvarende metgezellen om de behoeftigen en de zwakkeren te helpen. Vervolgens zei de profeet vzmh tegen hen dat hij hen zou adviseren hoe zij in staat kunnen worden gesteld om de welvarende metgezellen te kunnen verslaan.

De profeet zei tegen ze, verricht de tasbeeh 33 keer na ieder gebed, met andere woorden gedenk Allah swt en wees bewust van hem. De rijkere metgezellen zagen dat en vroegen aan hen waarom ze dit deden. Ze kregen de reden te horen en zo begonnen zij dit ook te doen. Vervolgens zijn de metgezellen die eerder beklag zijn gaan doen teruggekeerd naar de profeet om dit te vertellen. De profeet reageerde op hen dat hij niets voor ze kan betekenen en dat Allah swt zelf bepaalt wie hij beloont. De lering die we hieruit kunnen halen is dat de metgezellen in alles wat ze deden met elkaar wedijverde om het goede te verrichten.

Tevens zien we in de biografie van de profeet Mohammed vzmh dat de metgezel Omar al-Khattab en Abu Bakr Assadiq continu met elkaar wedijverde voor wat betreft het verrichten van goede daden. De profeet vzmh zei op een dag tegen de mensen, 'Geef op de weg van Allah'. Omar al-Khattab bracht de helft van zijn vermogen. De profeet vroeg aan Omar 'wat heb je achtergelaten voor je familie?' Omar antwoordde dat hij de helft van zijn vermogen heeft achtergelaten voor zijn familie. Abu Bakr bracht toen alles wat hij had naar de Profeet. Letterlijk alles wat hij had! Vervolgens vroeg de profeet vzmh hem, 'Maar wat heb je voor je familie achtergelaten?' Hij antwoordde, 'Allah en Zijn boodschapper heb ik voor hun achtergelaten'. Vanaf die dag begreep Omar dat hij nooit Abu Bakr kon overtreffen in het verrichten van het goede.

Beste broeders en zusters, we bevinden ons in deze bijzondere maand, de maand Sha3baan. De maand waarin het verrichten van goede daden centraal staan. Haast je in het verrichten van goede daden om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken en stel niet uit, niemand garandeert je een morgen!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.