

Vrees voor Allah swt

Vrijdagpreek van 2 juli 2021

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: vrees voor Allah swt.

Allah swt zegt in surah an-Noer in aya 37 het volgende:

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Zij vrezen een dag waarop de harten en het zicht zich zullen omdraaien.

Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat er een dag zal komen waar iedereen voor vreest, de dag waarop iedereen ter verantwoording zal komen bij Allah swt. Ondanks deze duidelijke waarschuwing zien we dat vele onder ons geen vrees kennen voor deze dag. Ze blijven Allah swt ongehoorzaam zijn en zijn dag in en dag uit bezig met het verrichten van zondes. Vandaag zullen we stilstaan bij dit onderwerp. Om te beginnen zullen we stilstaan bij de vraag wat verstaan we onder vrees. Vrees kan uitgelegd worden als een situatie waarin iemand verkeert wat getypeerd wordt door angst. Angst is als iemand bang is voor iets wat nog plaats zal gaan vinden: het heeft dus een relatie met de toekomst. In het genoemde vers slaat de toekomst op de ontmoeting die plaats zal vinden met Allah swt, het moment dat je verantwoording moet afleggen voor al je daden. Je kunt enerzijds bang zijn dat je zult zakken waardoor je bestraft zult worden of anderzijds bang zijn dat Allah swt ontevreden over je is. Vrees is een belangrijke eigenschap van een gelovige. Deze eigenschap zorgt ervoor dat je continue jezelf blijft inzetten om op het pad van Allah swt te blijven.

Als we kijken naar de metgezellen van de profeet Mohammed vzmh dan zie je dat ze ontzettend veel vrees kende voor Allah swt. Ze waren ontzettend hoog bewust hiervan en zette zich enorm veel in om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Ondanks dat ze zich dag in en dag uit bezig waren met het verrichten van goede daden, kende ze een enorme vrees voor Allah swt. Het verschil tussen ons en hen is enorm! Je ziet vele broeders en zusters zondes plegen alsof het niks is. De drempels tot het plegen van een zonde is ontzettend laag, waardoor een zonde lijkt alsof het niks is. Je ziet dat de omgeving waarin je bevindt een enorme grote rol hierin speelt. Als je mensen om je heen hebt die deze drempels direct of indirect verlagen, dan zie je dat vrees voor Allah swt ver te zoeken is. Om die reden is het essentieel om de juiste omgeving te kiezen. Als je in een omgeving verblijft waarbij de mensen om je heen vrees kennen voor Allah swt, dan zal dit een positieve invloed op jou hebben. Terugkomend op de metgezellen en de eerste gelovigen dan zie je dat ze ontzettend veel vrees kende voor Allah swt. Hassan al Basri hoorde op een dag dat de profeet Mohammed vzmh verhaalde dat er een man voor 1000 jaar in de hel zal verblijven en dat hij vervolgens het paradijs zal binnentreden. Nadat Hassan al Basri dit hoorde, hoopte hij dat hij deze man zal zijn. Hij kende zoveel vrees voor Allah swt dat hij hoopt dat hij uiteindelijk ook naar het paradijs zal gaan netals deze man. Verder zien we dat de vrouw van de profeet Aicha tijdens het nachtgebeden huilde uit vrees voor Allah swt. Ze smeekte Allah swt om haar zondes te vergeven en haar doen te laten behoren tot de geslaagden. Verder zien we dat de vader van Abdullah ibn Omar op een dag tegen zijn zoon zei van als ik wist dat één gebedseenheid van mij geaccepteerd is,

dan is dat voor mij voldoende en wil ik in zo'n situatie terugkeren naar Allah swt. Zo kritisch waren ze naar hun zelf, ondanks hun sterkte band met Allah swt en de vele goede daden die ze verrichtte.

Beste broeders en zusters, ken jij vrees voor Allah swt? Neem deze woorden mee en pas ze toe in je leven. Laat onze vrees ons ver weghouden van zondes opdat wij daarmee de tevredenheid van Allah swt zullen bereiken. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.