

De omgang met je medemens

Vrijdagpreek van 3 september 2021

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Het onderwerp van vandaag is: de omgang met je medemens.

Allah swt zegt in de koran in surah a-Baqarah in aya 83 het volgende:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

En spreek het goede tot de mensen.

Allah swt zegt in deze aya dat wanneer men met zijn medemens praat hij dit hoort te doen op een nette manier. Allah swt moedigt ons hieraan om met zoete woorden te spreken naar onze medemens. Dit is één van de belangrijke zaken die ons geloof de Islam kenmerkt. Het zijn de goede manieren die wij praktiseren die ons kenmerken als moslim. Deze goede manieren, zoals het goed spreken naar onze medemens, worden door Allah swt ook beloond en leiden tot geluk in iemands leven. Echter, veel onder ons passen dit niet of te weinig toe in hun levens. Veel mensen die verwaarlozen het contact met anderen, wanneer ze medemoslims tegenkomen spreken ze zelfs de salaam niet uit. Maar weinig mensen maken nog een praatje met een ander om te vragen hoe het gaat met hem of haar. Terwijl dit juist zo belangrijk is, helemaal in de tijd waarin we nu leven. Juist tegen deze mensen wordt gezegd zet jezelf ertoe om dichter bij de medemens te komen, zet jezelf ertoe om wat meer moeite te nemen en tijd te steken in jouw interesse in de medemens. Want voorwaar voor de mensen die dit praktiseren voor hen staat er een grote beloning; Allah swt heeft hun lief en Allah swt zal hun beschermen tegen het hellevuur. Een gelovige hoort niet alleen aan zichzelf te denken, een gelovige is continue actief om de banden met zijn naasten te versterken. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat de mens die geliefd is bij anderen om zijn manieren en zijn omgang met anderen, geliefd is bij Allah swt. En andersom de mens die verafschuwd wordt door anderen door zijn manier en gedrag, hij kent bij Allah ook een slechte plaats. De juiste moslim heeft zijn medemens lief en wordt geliefd door zijn medemens. We worden aangespoord om elkaar onderling te steunen en elkaar lief te hebben. Daarnaast dient men geduld te hebben met de ander in tijden van miscommunicatie bijvoorbeeld. We moeten ons behoeden voor fouten zoals het kwaad spreken over anderen. De profeet Mohammed vzmh maakt ons duidelijk in een overlevering dat zij die slecht spreken over anderen, zij die hun tong niet in bedwang kunnen houden voor hun zou dit een reden kunnen zijn om de hel binnen te treden. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan zie je dat men dag in en dag uit bezig is met anderen. Vaak zie je ook dat er bepaalde zaken verzonnen worden om de ander in een kwaad daglicht te brengen. Terwijl dit een hele grote zonde is. Allah swt zegt hierop aansluitend in surah Al-Ahzab aya 58 het volgende:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مَبِينًا (٥٨)

En degene die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen om (iets) wat zij niet hebben gedaan, hebben voorzeker laster en een duidelijke zonde op hun geweten.

Hij die wilt dat zijn imaan volmaakt is; moet er naar streven dat zijn manieren naar zijn medemens goed zijn. Zoals hij het goede wenst voor zichzelf, zou hij het goede moeten wensen voor zijn medemens. We moeten ernaar streven om van de goede manieren iets natuurlijks van te maken. Daarnaast moeten we bewust zijn hoe wij communiceren richting anderen. We moeten praten met wijsheid en geduld om zo te voorkomen dat we de ander kwetsen. Een juiste basis om een vruchtbare en een gezonde samenleving te kunnen bouwen is hoe de mensen met elkaar omgaan. Als je ziet dat de mensen goed met elkaar omgaan dan zie je dat die samenleving naar een hoger niveau zal groeien, als dat niet het geval is dan zie je het tegenoverstelde gebeuren. Verder moeten we elkaar complimenteren als iemand iets goeds heeft gedaan om zo het goede gedrag te stimuleren. Ons grootste voorbeeld is onze profeet Mohammed vzmh. Als je kijkt naar zijn gedag en omgang met anderen dan kunnen we daar ontzettend veel lessen eruit halen voor onszelf. In de koran zie je dat Allah swt hem noemt als genade wat gestuurd is naar de mensheid. Wij horen zijn voetsporen te volgen en zijn gedrag eigen te maken.

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we vanaf vandaag bewust worden op de wijze hoe wij omgaan met onze medemens. Laten we het karakter van ons geliefde profeet Mohammed vzmh hierbij als voorbeeld nemen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.