

De Wodoe', een vorm van aanbidding



Vrijdagpreek van vrijdag 5 november 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de Wodoe', een vorm van aanbidding.

Allah swt zegt in Surah al-Maeda aya 6 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

O jullie die geloven, wanneer jullie het gebed willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot aan de ellebogen, en wrijf over jullie hoofden, en (was) jullie voeten tot aan de enkels.

De Wodoe', de kleine wassing, is een vorm van aanbidding die vele voordelen heeft zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. In de genoemde vers zie je dat Allah swt een aantal verplichte handelingen noemt van de Wodoe'. De Wodoe' is een voorwaarde van het gebed, als je de Wodoe' niet verricht of niet compleet is dan is je gebed ongeldig. De Wodoe' kent vele voortreffelijkheden. Zo zei onze profeet Mohammed vzmh het volgende hierover: **als een moslimdienaar of gelovige de kleine wassing verricht, dan verlaat met het water of de laatste druppel water via zijn gezicht elke zonde waarnaar hij heeft gekeken. Als hij zijn handen wast, dan verlaat met het water of de laatste druppel water elke zonde (zijn lichaam) die hij met zijn handen heeft gepleegd. Als hij zijn voeten wast, dan verlaat met het water of de laatste druppel water elke zonde zijn lichaam waarnaar hij met zijn voeten is gegaan. Totdat hij uiteindelijk het gebed verlaat, terwijl hij volledig gereinigd is van de zonden.**

We leren hieruit dat met het verrichten van de Wodoe' kleine zondes vergeven worden. We moeten wel beseffen dat andere zondes berouw nodig hebben om vergeven te kunnen worden. We zullen nu stilstaan bij vier voortreffeligheden van de Wodoe':

- De Wodoe' verhoogt jouw rang in het paradijs. Allah swt schenkt de dienaar een hogere rang in het paradijs die de Wodoe' op de juiste wijze verricht. De Profeet zei op een dag tegen de metgezellen: **"Zal ik jullie op iets wijzen wat de zonden wegveegt en de rangen doet stijgen?"** Zij zeiden: **"Ja zeker, o Boodschapper van Allah."** Hij zei: **"Het voltooien van de Wodoe' met tegenzin en het vermeerderen van de voetstappen naar de moskee en het wachten op het volgende gebed na het verrichten van het gebed. Dat is de echte strijd op de Weg van Allah, dat is de echte strijd op de Weg van Allah."**
- De Wodoe' geeft een Noer (een licht) in het gezicht aan de gelovige op de dag des oordeels. We leren uit een overlevering van de profeet Mohammed vzmh dat een gelovige die zijn Wodoe' correct en consequent verricht beloont zal worden op de dag des oordeels door zijn positie te verhogen.
- De Wodoe' zorgt ervoor dat de gelovigen herkend zullen worden op de dag des oordeels door de profeet Mohammed vzmh. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Wodoe' zullen stralen.**

- De Wodoe' is de helft van iemands Imaan. De profeet Mohammed vzmh leert ons dat reinheid een belangrijk onderdeel is van een gelovige. Een gelovige hoort zich altijd goed te verzorgen. Persoonlijke reinheid moet ten aller tijd centraal staan. Een onderdeel van reinheid is het verrichten van de Wodoe'. De profeet zei aansluitend hierop het volgende: **Reinheid is de ene helft van het geloof.**

Verder is het aangeraden om gedurende dag een aantal keer de Wodoe' te verrichten. Zo zorg je ervoor dat je gedurende de dag rein bent. Tenslotte leert de profeet Mohammed vzmh ons dat het aanbevolen is om voor het slapen gaan de Wodoe' te verrichten. Dit brengt namelijk vele voordelen met zich mee.

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en zorg ervoor dat je de Wodoe' correct en consequent uitvoert zodat je zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals de vruchten ervan kan plukken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoe.