

Het gelijkwaardig behandelen van je kinderen

Vrijdagpreek van vrijdag 12 november 2021

Bismillahi arahmani araheem,

Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het gelijkwaardig behandelen van je kinderen.

Allah swt zegt in Surah an-Nahl aya 90 het volgende:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.

Allah swt leert ons in de genoemde vers dat we te allen tijde rechtvaardig moeten zijn. In al onze handelen met anderen horen we altijd rechtvaardig te zijn. Verder horen we ook iedereen gelijkwaardig te behandelen. Vandaag zullen we stilstaan bij de omgang met onze kinderen. De islam leert ons dat we onze kinderen altijd gelijkwaardig moeten behandelen. We horen geen verschil te maken tussen onze kinderen. Als we iets geven aan een kind, dan moeten we evenveel geven aan de andere kinderen. Het is verboden om daar een verschil in te maken door bijvoorbeeld het ene kind voor te trekken ten opzichte van een ander kind. Hedendaags zien we dat dit helaas vaak voorkomt. Terwijl de islam dit soort gedrag afkeurt en dit soort gedrag ziet als een vorm van onrecht. In de islam wordt onrecht gezien als een grote zonde. Allah swt zegt in een hadith Qudsi:

O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan.

We zien dat de profeet Mohammed vzmh vaak de metgezellen hiervoor heeft gewaarschuwd. Een mooi verhaal wat hierop aansluit is het volgende verhaal. Een metgezel genaamd Amir heeft het volgende overgeleverd: **Ik hoorde An-Nu`man bin Bashir op de preekstoel zeggen: "Mijn vader gaf mij een geschenk, maar mijn moeder zei dat zij er niet mee akkoord zou gaan, tenzij hij de goedkeuring van de Boodschapper van Allah zou krijgen. Dus ging mijn vader naar de boodschapper van Allah en zei: "Ik heb mijn zoon een geschenk gegeven, maar mijn vrouw beval mij om jouw goedkeuring te krijgen, O boodschapper van Allah! De boodschapper van Allah vroeg: "Heb jij (het gelijke ervan) aan ieder van jouw zonen gegeven?" Hij antwoordde ontkenkend. De boodschapper van Allah zei: 'Vrees Allah en wees rechtvaardig tegenover jouw kinderen.' Mijn vader keerde toen terug en nam zijn geschenk terug."**

We leren uit deze overlevering dat we onze kinderen gelijkwaardig horen te behandelen, als we iets geven aan het ene kind dan moeten we de andere kinderen ook hetzelfde geven. Jammer genoeg zien we vaak familieruzies ontstaan vanwege dit. Meestal zie je dit ook naar voren komen als de vader des huizes overlijdt en als de kinderen de erfenis gaan verdelen. Dan zie je dat ene zoon gedurende het leven van zijn vader een deel van zijn vermogen al heeft gekregen. Hierdoor ontstaan er grote problemen die veroorzaakt zijn door de vader. Tevens zie je ook dat er negatieve gevoelens ontstaan tussen de kinderen maar ook richting de ouders.

Een ander mooi voorbeeld hiervan is een verhaal waarbij een metgezel met de profeet Mohammed vzmh was. Een kleine zoon van deze metgezel kwam binnen en deze metgezel aaide over het hoofd van zijn zoon waarna hij hem vervolgens optilde en op zijn schoot liet zitten. Kort daarna kwam zijn kleine dochter binnen en de metgezel herhaalde de handeling waarbij hij zijn dochter over haar hoofd aaide. Echter nadat hij dit deed liet hij haar op de grond zitten. De profeet Mohammed vzmh zag dit gebeuren en sprak de metgezel hierop aan. Hij vroeg aan hem om haar ook op zijn schoot te nemen om zo beide kinderen een gelijkwaardige behandeling te geven. We leren hieruit dat we te allen tijde onze kinderen gelijkwaardig moeten behandelen, zelfs met de kleine dingen. Kinderen hebben namelijk alles door en voelen dit soort dingen feilloos aan. We moeten ook beseffen dat dit soort gedrag vanuit de ouders een grote negatieve impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Op het moment dat een kind dit soort handelingen ziet van de ouders, dan zal het kind zich anders behandeld voelen waardoor er een onzekerheid ontwikkeld kan worden bij het kind met alle negatieve gevolgen van dien.

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en zorg ervoor dat jullie deze toepassen in de praktijk in jullie eigen gezinnen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.