

# Het belang van het voeden van de behoeftigen

Vrijdagpreek van vrijdag 14 januari 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: het belang van het voeden van de behoeftigen.

Allah swt zegt in surah al-Insaan in aya 8 het volgende:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

**En zij geven voedsel, ondanks hun liefde hiervoor, aan de behoeftige, de wees en de gevangene.**

Allah swt beschrijft in het genoemde vers een eigenschap van een oprechte gelovige. Een gelovige is een persoon die oog heeft voor zijn medemens en zijn medemens altijd bijstaat als deze behoeftig is. Allah swt beschrijft hier deze eigenschap met voedsel. Voedsel is een primaire levensbehoefte waar niemand een tekort van zou moeten hebben. Om die reden leert de islam ons om altijd ons voedsel te delen met anderen die daar een tekort aan hebben. Als we kijken naar de eerste overleveringen van de profeet Mohammed vzmh dan zien we dat hij altijd benadrukt heeft aan de eerste moslims om de behoeftigen en de minderbedeelden te voorzien van voedsel. Zelfs in zijn eerste preek die hij heeft gegeven toen hij in Medina aankwam benadrukte hij het belang van het voeden van de behoeftigen. Verder zien we dat Allah swt het voeden van armen en behoeftigen heeft opgenomen in het islamitisch rechtssysteem. Zo is de boetedoening van een dag bewust onrechtmatig het vasten verbreken het voeden van 60 arme personen. Hier kunnen we de lering uittrekken dat we het voeden van armen niet lichtelijk moeten nemen. Abdullah Ibn 'Umar levert over dat een man aan de Profeet vzmh vroeg: "Welke (daden en handeling in) islam is het beste?" De Profeet vzmh antwoordde: **"Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten."**

Verder leert onze profeet Mohammed vzmh dat alles wat je uitgeeft aan het voeden van de behoeftigen terug zal vinden op de dag des oordeels als een grote beloning voor jou. In jouw ogen lijkt het klein, maar vanuit het perspectief van Allah swt is het iets heel groots. Allah swt zegt in surah al-Muddathir in aya 42, aya 43 en aya 44 het volgende:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ

**(Zij zullen vragen:) "Wat heeft jullie het hete vuur doen binnengaan?" Zij zullen zeggen: "Wij behoorden niet tot degenen die het gebed verrichtten. En wij voedden de behoeftige niet."**

Verder moeten we beseffen dat alles wat wij doen om de ander te helpen een manier is om dichterbij Allah swt te komen. Hiermee bereiken we Zijn tevredenheid. In de volgende hadith Qudsi maakt Allah swt dit heel duidelijk. De Boodschapper van Allah vzmh zei: **"Allah zal op de Dag der Opstanding zeggen: O zoon van Adam, ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht."** Hij zal zeggen: **"O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der werelden bent?"** Hij zal zeggen: **"Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Wist je niet dat als je hem bezocht had, je Mij bij hem aangetroffen zou hebben? O zoon van Adam, ik heb je om eten gevraagd en je hebt Mij niet gevoed."** Hij zal zeggen: **"O Heer, en hoe had ik U moeten voeden, terwijl U de Heer der werelden bent?"** Hij zal zeggen:

“Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Wist je niet dat als je hem gevoed had, je dat zeker bij Mij gevonden had. O zoon van Adam, ik vroeg je om Mij te drinken te geven en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven want U bent de Heer der werelden.” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.”

Als we de essentie halen uit de genoemde overlevering dan leren we hieruit dat alles wat je doet voor de ander, dat je het doet voor Allah swt. Om die reden horen we het beste wat we bezitten uit te geven aan de ander. Als je voedsel geeft aan de ander, dan hoor je het beste voedsel te geven aan de ander en niet het voedsel wat van minder kwaliteit is. Allah swt zegt in surah al-Baqarah in aya 267 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

**O jullie die geloven, geef uit van de goede dingen die jullie verworven hebben, en van dat wat Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht, en kies daarvan niet dat wat slecht is om uit te geven, en wat jullie niet zouden aannemen, behalve als jullie de ogen ervoor sluiten. En weet dat Allah Rijk (d.w.z. vrij van alle behoeften), Meest prijzenswaardig is.**

Zoals jullie weten heeft de coronapandemie vele slachtoffers veroorzaakt. Zo heb je ontzettend veel mensen in onze vaderlanden, zoals Marokko, die het heel erg moeilijk hebben. Je hebt ontzettend veel mensen die geheel afhankelijk zijn van anderen als het gaat om hun primaire levensbehoeften, denk hierbij aan voedsel en medicatie. Wij horen onze broeders en zusters niet te vergeten en wij moeten ons best doen om hen te helpen. Beste broeders en zusters, heb jij familieleden die het moeilijk hebben? Neem dan contact met ze op en help ze!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.