

De vormen van barmhartigheid van Allah swt

Vrijdagpreek van vrijdag 18 februari 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de vormen van barmhartigheid van Allah swt.

Allah swt heeft zijn 99 namen aan ons bekendgemaakt. Een van deze namen/eigenschappen Ar-Rahmaan (de barmhartige). In ons geloof zien we vele zaken terug die gerelateerd kunnen worden aan deze eigenschap. De profeet Mohammed vzmh heeft hierover het volgende gezegd: **'Allah heeft Zijn Barmhartigheid 'Rahmah' verdeeld in 100 delen en slechts één deel van deze Barmhartigheid heeft Allah op de wereld doen neerdalen voor alle schepsels. Dit ene deel dient voor de schepsels om barmhartig tegenover elkaar te zijn. Zoals een vermoeid paard na een bevalling sterk blijft staan op drie poten uit barmhartigheid en angst om zijn jong per ongeluk pijn te doen.'** Alle schepsels van Allah swt delen 1 barmhartigheid die Allah heeft neergezonden. De overige 99 delen van Barmhartigheid heeft Allah bewaard voor de dag des oordeels. Op die dag kan Allah uit vermogen iemand vergeven of straffen, maar Hij (de Verhevene) komt sowieso niet los van zijn Eigen Barmhartigheid.

De barmhartigheid van Allah kent verschillende vormen. Vandaag zullen wij stilstaan bij een aantal van deze vormen:

- De nacht die Hij heeft geschapen om te rusten. Allah swt zegt in surah Al-Qasas aya 73 het volgende:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

En het behoort tot Zijn genade dat Hij de nacht en de dag voor jullie heeft gemaakt om daarin jullie rust te vinden en opdat jullie Zijn gunst zullen zoeken, en opdat jullie dankbaar zullen zijn.

Allah swt heeft voor ons de nacht geschapen om hierin rust te vinden. De nacht is namelijk onmisbaar voor het hebben van zowel onze lichamelijke als geestelijke rust. De mens werkt van nature overdag en de nacht is bedoeld om je rust te pakken. Als de nacht niet zou bestaan en alleen de dag zou zijn geschapen dan kan je je voorstellen dat er zich enorm veel ziekten zouden voordoen. Hoeveel mensen kampen met ernstige psychische problemen als gevolg van slaapepbrek. Allah swt daagt de ongelovige uit om een licht te creëren als alleen de nacht zou bestaan. Allah swt zegt hierin in surah Al-Qasas aya 71 het volgende:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيئًا أَفَلَا تَسْمَعُونَ

Zeg (o Mohammed): "Vertel mij, als Allah de nacht voor jullie zou laten voortduren tot aan de Dag der Opstanding, is er dan een god naast Allah die voor jullie met een licht kan komen? Luisteren jullie dan niet?"

Als wij hier stil bij staan dan zal het besef komen dat wij zonder de dag en de nacht niet zouden kunnen leven op deze aarde. Dit toont aan hoe barmhartig Allah swt met ons is.

- Het neerdalen van regen. Als we kijken naar het leven hier op aarde dan zien we dat het leven afhankelijk is van water; zonder water is er geen leven. Zo kent het neerdalen van regen vele gunsten, denk aan onze voedselproductie. Als we kijken naar onze zoetwaterbronnen dan zijn wij geheel afhankelijk van wat er uit de lucht neer wordt gedaald. Op dit proces heeft de mens geen invloed en we zijn daarom geheel afhankelijk van de barmhartigheid van Allah swt. Hoevaak zien we om ons heen dat grote economieën tot een dieptepunt komen vanwege gebrek aan regen. Allah swt zegt hierover in surah al-Waaq'ah in aya 68-70 het volgende:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
(٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

Hebben jullie het water dat jullie drinken gezien? Zijn jullie degenen die het (water) laten neerdalen uit de wolken of zijn Wij degenen die het laten neerdalen? Als Wij het zouden willen, dan zouden Wij het (water) zout maken (waardoor het onbruikbaar wordt). Dus zouden jullie maar dankbaar zijn.

- Het plaatsen van barmhartigheid tussen de schepsels. Allah swt heeft een eigenschap van barmhartigheid in de harten van Zijn schepsels geplaatst opdat zij liefdevol met elkaar omgaan. Hoe kan het zijn dat ieder mens als hij/zij een klein kind ziet die bijvoorbeeld hulpbehoevend is in actie komt om dit kind te helpen. Dit zien we ook terug bij dieren.
- Het verlengen van onze levens ondanks dat wij Allah weleens ongehoorzaam zijn. Allah swt is enorm barmhartig en vergevingsgezind naar zijn schepsel toe. Hoevaak zondigt de mens maar desondanks geeft Allah swt de mensen keer op keer kansen om terug te keren en berouw te tonen. De barmhartigheid van Allah swt kent geen grenzen.
- Het bedekken van jouw zondes. Allah swt bedekt de zondes van zijn schepsels. Ondanks dat zij hem ongehoorzaam zijn openbaart Hij dit niet aan hun medemens. Dit is een enorme vorm van barmhartigheid, want stel je voor je bent Allah ongehoorzaam geweest en Hij zou dit gelijk openbaar maken aan jouw naasten hoe zou het leven er dan uit zien? Als je hierbij stilstaat dan komt het besef hoe barmhartig Allah swt eigenlijk is met zijn schepsels.
- De profeten en de boodschappers als onze rolmodellen. Allah swt heeft ons de profeten en de boodschappers toegestuurd om als voorbeeld te dienen. Verhalen over hun levens waar wij veel lessen uit kunnen halen. Ook dit is een vorm van barmhartigheid.

Beste broeders en zusters, dit zijn slechts een aantal vormen van barmhartigheid waar we bij dienen stil te staan. Als wij beseffen hoeveel gunsten wij uit de barmhartigheid van Allah swt kunnen halen, dan zouden wij dankbaarder door het leven gaan.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykouw wara7matoeh lahi wabarakatoeh.