

Momenten van spijt die geen baat hebben

Vrijdagpreek van vrijdag 11 februari 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: momenten van spijt die geen baat hebben.

Allah swt zegt in surah Younes in aya 90 en 91 het volgende:

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ
ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ءَأَلَّنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

En Wij zorgden ervoor dat de kinderen van Israël de zee overstaken, waarna de farao en zijn legers hen uit afgunst en vijandschap achtervolgden. Toen de verdrinking hem (d.w.z. de farao) bereikte, zei hij: “Ik geloof dat er geen god is, dan Degene in Wie de kinderen van Israël geloven. En ik behoor tot de moslim.” (Allah zei): (Geloof jij) nu (pas), terwijl jij hiervoor zeker ongehoorzaam was en tot de verderzaaiers behoorde?

We zien in het genoemde vers een duidelijk statement terug van Allah swt. Allah swt verwijt de Farao dat hij vele tekenen heeft gehad gedurende zijn leven en dat hij hoogmoedig is gebleven en pas op het moment dat het moment van terugkeer is aangebroken dat hij dan pas wil geloven in Allah swt. De spijt die de Farao op dat moment had zal hem niet baten. Vandaag zullen we stilstaan bij een drietal situaties waarbij de spijt die je hebt voor de fout die je hebt gemaakt niet jou zal baten:

- Het moment dat de dood jou grijpt. Op dat moment zal de spijt die je hebt niet baten. Het eerdergenoemde vers is hier een duidelijk voorbeeld hiervan. Allah swt geeft ons vele kansen om terug te keren op zijn pad. Ondanks deze vele kansen blijven we Allah swt ongehoorzaam. Het moment dat de waarheid tot jou komt, de dood, dan is het te laat. Om die reden moeten we het berouwproces niet uitstellen. Immers, niemand heeft ons een morgen beloofd.
- Het moment dat je spijt zal krijgen op de dag des oordeels. Een mooi voorbeeld hiervan is de vader van profeet Ibrahim. De vader van profeet Ibrahim bleef Allah swt ongehoorzaam en bleef koppig en hoogmoedig in zijn ongelof. Op de dag des oordeels zal hij een enorme spijt hebben en zijn zoon profeet Ibrahim zal zijn vader hierop aanspreken door tegen hem te zeggen dat hij hem vaak heeft gewaarschuwd hiervoor. De spijt wat hij heeft zal hem in deze situatie niet baten. Verder leert Allah swt ons in de koran dat een grote groep mensen die deze spijt zal ervaren de schuld proberen af te schuiven op de Shaitaan. De Shaitaan zal hierop reageren met de volgende woorden. Allah swt zegt hierover in Surah Ibrahim aya 22 het volgende:

وَوَعَدْتُّكُمْ الْحَقَّ وَعَدَّ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ إِنَّ الْأَمْرَ قُضِيَ لَمَّا أَلْسَيْتُنِي وَقَالَ
فَلَا إِلَىٰ فَاسْتَجَبْتُمْ دَعْوَتَكُمْ أَلَّا سُلْطَنِي مِّنْ عَلَيْكُمْ لِي كَانَ وَمَا إِفْخَلْتُمْكُمْ

بِمَا كَفَرْتُ إِيَّائِي بِمُصْرِحِي أَنْتُمْ وَمَا بِمُصْرِحِكُمْ أَنَا مَا أَنْفُسَكُمْ وَلَوْمُوا تَلُومُونِي
أَلَيْمٌ عَذَابٌ لَهُمُ الظَّالِمِينَ إِنَّ أَقْبَلُ مِنْ أَشْرَكْتُمُونَ

En de Satan zei, nadat de zaak besloten was: “Voorwaar, Allah heeft jullie een belofte gedaan, een ware belofte. En ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik heb jullie bedrogen. En ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb uitgenodigd (om mij te volgen) en jullie mij gehoor gaven. Dus verwijt mij niets, maar verwijt jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen, noch kunnen jullie mij helpen. Voorwaar, ik verwerp het dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden. Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.”

- Het moment dat je berecht zal worden op de dag des oordeels en te horen krijgt dat je behoort tot diegene die gezakt zijn. Op dat moment zie je dat deze persoon een enorme spijt heeft en Allah swt vraagt om een nieuwe kans. Allah swt verklapt in de koran dat zelfs als deze persoon een nieuwe kans krijgt zijn leven niet anders had ingericht dan hetgeen wat hij of zij heeft gedaan. De spijt die deze persoon zal hebben, zal hem zeker niet baten op dat moment.

Beste broeders en zusters, keer terug op het pad van Allah swt als je bent afgeweken. Zorg ervoor dat de spijt die je nu hebt jou zal baten en zal leiden tot een berouwproces. Stel dit absoluut niet uit, niemand heeft jou een morgen beloofd.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.