

De waarde van een veilige verblijfplaats

Vrijdagpreek van vrijdag 11 maart 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de waarde van een veilige verblijfplaats.

Allah swt zegt het volgende in surah Saba aya 18:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سِيرُوا فِيهَا لِيَأْتِيَهَا وَيَآئِمًا ءَامِنِينَ

En wij plaatsten tussen hen en de steden die door Ons gezegend waren, steden die goed zichtbaar waren. En Wij bepaalden de reis(afstand) tussen deze (steden en zeiden): "Reis er in de nacht en overdag veilig doorheen."

We leven in een tijd waarin op vele plekken in de wereld dag en nacht gevochten wordt. Je ziet dat er dagelijks massa aan mensen hun huis verlaten en alles achterlaten om elders een veilige verblijfplaats te vinden. Volgens de cijfers van de VN waren er in 2020 82,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het hebben van een veilige verblijfplaats zeker geen vanzelfsprekendheid is. Het is een gunst wat we vaak onderschatten en het is een gunst met een enorme waarde. Een van de voorwaarden die gesteld wordt om van een veilige verblijfplaats te spreken is dat men zich veilig voelt en geen angst kent daar waar men woont. Men zegt ook wel de ware rijkdom is het hebben van een veilige verblijfplaats. Zonder deze veiligheid is het haast niet mogelijk om te kunnen leven of om een toekomst te kunnen opbouwen. Het gevoel van veiligheid vormt de basis van een goed leven. Een leven zonder deze fundamentele basis zal niet goed en vredig zijn, ongeacht iemands rijkdom, gezondheid etc.. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **wie onder jullie s'ochtends wakker wordt en zich veilig voelt in zijn gemeenschap, gezond in zijn lichaam en voedsel heeft voor zijn dag: het is alsof hij de hele wereld bezit.**

Als we kijken naar het verhaal van Ibrahim dan zie je dat hij op een gegeven moment Allah swt vraagt om een aantal zaken. Je ziet dat hij Allah swt als eerste vraagt om de plek te voorzien van veiligheid en vervolgens vraagt hij om andere gunsten. We leren hier dat de basis van een goed leven of van een gezonde en stabiele gemeenschap veiligheid is. In surah Al-Baqarah aya 126 zegt Allah swt het volgende hierover:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرِزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

En (gedenk) toen Ibraahiem zei: "Mijn Heer, maak dit land (d.w.z. Mekka) tot een veilige plaats en voorzie haar mensen van vruchten, degenen onder hen die in Allah en de laatste Dag geloven".

Nu kunnen we ons de vraag stellen waarom veiligheid een belangrijke positie heeft in de Islam. Hier hebben we twee redenen voor:

- Een plek wat gekenmerkt wordt met veiligheid zal vele gunsten en vruchten voortbrengen. De mensen zullen begunstigd worden met rust, voorzieningen enz. Je ziet ook in de wereld de plekken die geen veiligheid kennen door bijvoorbeeld onrust of oorlog, dan zie je dat de mensen daar continue onder druk leven en in armoede. Een belangrijke pijler voor een stabiele economie is veiligheid.
- Als tweede is het zo dat men geen rust zal hebben wanneer er geen veiligheid is. Ongeacht wat de voorzieningen en gunsten zijn in het land. We trekken hier een belangrijke lering uit dat een basis voor een goed leven is het hebben van veiligheid.

Als we alleen al naar de actualiteiten kijken zien we dat men over middelen als geld beschikt maar toch in angst leeft omdat simpele levensmiddelen zoals meel, olie bijna niet meer te verkrijgen zijn. Kijk naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, het heeft ertoe geleid dat mensen over de hele wereld in angst leven. En door deze angst die er speelt bij mensen is alles in prijs gestegen en zijn voorzieningen vermindert. En gezien de hele wereld vandaag te dag verbonden is met elkaar en het één grote dorp is geworden, zien we dat de angsten die spelen in het ene land effect heeft op een ander land. De gehele wereld wordt geraakt door de onrust in Oekraïne.

Verder lezen wij in de overleveringen van onze geliefde profeet vzmh terug dat hij Allah swt regelmatig in een smeekgebed heeft gevraagd om zijn geloof in Allah swt te laten toenemen en zijn situatie van veiligheid te behouden. Bovendien maken de overleveringen zeer duidelijk dat met de komst van de Islam, de leefomgeving in Mekka en omstreken drastisch veranderde. Waar voorheen onrecht en onveiligheid de overmacht hadden, werd met de komst van de Islam een maatschappij gecreëerd die gebouwd was op basis van gelijkheid, wederzijds respect en veiligheid,

Veiligheid is dus een grote gunst die wij dienen te behouden en dienen te koesteren. Wij dienen Allah swt te danken voor deze grote gunst. In tegenstelling tot onze broeders en zusters in landen waar nu chaos en verderf overheerst, leven wij in Nederland in een veilige omgeving. Wij dienen Allah swt te danken voor deze grote gunst en ons voldoende in te spannen om voor onszelf en onze medemensen een veilige omgeving te creëren en te behouden. Allah swt zal ons hier namelijk voor verantwoordelijk stellen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.