

De zakaat in de islam

Vrijdagpreek van vrijdag 15 april 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de zakaat in de islam.

Allah swt zegt in surah al-Ma'aaridj, aya 24 & 25 het volgende:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

En degenen in wiens bezittingen een bekend rechtmatig deel is (opgenomen). Voor de vragende (arme) en bezitloze (die niet durft te vragen).

Allah swt leert ons dat als wij vermogen hebben, wij daar jaarlijks een deel van moeten schenken aan de armen en de behoeftigen. Het is een recht dat de armen en de behoeften op ons hebben. Wij bevinden ons in de prachtige maand Ramadan, een maand waarin het helpen van je medemens centraal staat. Tevens is het een maand waarin Allah swt onze daden extra beloond. Het is ook een maand waarin barmhartigheid en genade centraal moeten staan. Het uitgeven van de zakaat is een daad die zeer hoog staat bij Allah swt. Allah swt heeft deze daad voor elke dienaar verplicht gesteld. Als we kijken naar de vijf pilaren van de Islam, dan zien we de zakaat ook terugkomen. Al deze vijf pilaren zorgen ervoor dat het huis van de islam recht blijft staan. Als dit huis een pilaar mist, dan zie je dat deze huis scheef komt te staan en niet compleet is. In de koran zien we in vele verzen terug dat Allah swt ons opdraagt om het gebed te onderhouden. We zien na elk vers waarin Allah swt deze opdracht geeft aan de gelovigen, Allah swt ons ook oproept om de zakaat uit te geven. De les die we hieruit kunnen halen, is dat het uitgeven van de zakaat een zeer belangrijke daad is die we niet lichtelijk moeten nemen, net zoals het gebed. Tevens is het een daad die ons beschermt tegen het hellevuur. Allah swt zegt in surah al-Layl, aya 14 t/m 18 het volgende:

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
(١٦) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

En Ik heb jullie gewaarschuwd voor een laaiend vuur. Niemand, behalve de meest ellendige (persoon), zal het binnentreden. Degene die Allah verloochent en zich afwendt. En de meest godsvruchtige persoon zal daartegen beschermd worden. Degene die zijn bezit uitgeeft om (zichzelf) te reinigen.

Verder vertelt Allah swt ons dat hij het bezit van diegenen die hun zakaat uitgeven omwille van Hem, zal vermeederen. Alles wat je uitgeeft, dat zal je terugkrijgen van Allah swt of zelfs meer! Zakaat betekent taalkundig zuiveren. Het is een middel waarmee wij onszelf zuiveren van onze slechte daden. Tevens is het een manier waarop wij onszelf zuiveren tegen gierigheid en hebzucht. Naast dit, is het ook belangrijk dat onze intentie zuiver is. Je geeft je zakaat uit om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Je geeft het niet uit omwille van de mensen om er mee te pronken of om een goede reputatie daarmee te verwerven. Verder is het ook belangrijk om diegene aan wie je het geeft niet te kwetsen, door bijvoorbeeld diegene continue eraan te herinneren dat je hem of haar geholpen hebt. Je geeft het en vergeet het ook. Je doet het omwille van Allah swt en niet omwille van de mensen.

Allah swt zegt aansluitend hierop in surah al-Baqarah aya 264 het volgende:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

O jullie die geloven, maak jullie liefdadigheid niet ongeldig, door op te scheppen of te kwetsen.

Concreet moeten we 2,5% van ons vermogen jaarlijks schenken aan de armen en behoeftigen. Het gaat hier om vermogen dat we hebben opgepot. Bezittingen die je gebruikt, daar hoef je geen zakaat over te betalen. Denk hierbij aan een huis waarin je woont of een auto die je rijdt. Jammer genoeg zie je tegenwoordig dat deze verplichting heel lichtelijk wordt genomen door vele onder ons. Het is een zeer grote zonde die je begaat als je deze verplichting niet nakomt. De bestraffing is om die reden ook zeer pijnlijk. Allah swt zegt in surah at-Tawbah in aya 34 & 35 het volgende:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

En kondig degenen die goud en zilver oppotten en dit niet op de weg van Allah uitgeven een pijnlijke bestraffing aan. Op de dag waarop dit (d.w.z. het goud en zilver) verhit zal worden in het vuur van de hel en hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen (hiermee) verbrand zullen worden. En er tegen hen gezegd zal worden: "Dit is wat jullie voor jezelf hebben opgepot. Proef dan wat jullie hebben opgepot."

Beste broeders en zusters, laten we deze belangrijke verplichting nakomen door serieus te gaan zitten om te bepalen hoeveel we moeten uitgeven aan de zakaat. En zorg ervoor dat je deze verplichting nakomt, rekening houdend met hetgeen wat we vandaag hebben besproken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.