

Jouw vast bepaalde voorziening



Vrijdagpreek van 10 juni 2022

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: jouw vast bepaalde voorziening.

Allah swt zegt in surah Hoed in aya 6 het volgende:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

En er is geen schepsel (dat zich voortbeweegt) op aarde of aan Allah is het levensonderhoud ervan, en (er is geen schepsel op aarde) waarvan Hij de verblijfplaats en bewaarplaats niet kent. Alles staat in een duidelijk boek (geschreven).

Allah swt is de voorziener van alles en iedereen. Hij is diegene die onze voorziening bepaalt. Als Hij een bepaalde voorziening heeft bepaald voor jou dan kan niemand het tegenhouden. Zelfs als de gehele mensheid opstaat om het tegen te houden dan zouden ze niet in staat zijn om dat te doen. De profeet Mohammed vzmh leert ons in een overlevering dat een engel vanaf de 120^{ste} dag, ongeveer na 4 maanden, de ziel blaast in het lichaam in de baarmoeder. Deze engel heeft ook als taak om iemands voorziening op te schrijven net als ook zijn sterfdag. Dus onze voorziening heeft Allah swt al voor ons vast bepaald. Als we kijken om ons heen dan zien we iedereen gefocust is op het verdienen van geld. Men is zo gefocust daarop dat men totaal niet bewust is dat hetgeen wat men verdient en heeft qua voorzieningen dat het afkomstig is van Allah swt. Hij is diegene die het voor jou heeft vast bepaald dat je die voorziening krijgt. Daarnaast zie je ook veel mensen om ons heen die in staat zijn om alles te doen om zoveel mogelijk geld te vergaren, zelfs als het in strijd is met de principes van Allah swt. Tegenwoordig zie je helaas dat het verdienen van geld uit verboden bronnen als lichtelijk wordt genomen. Men liegt en bedriegt alles voor het eigen gewin. De profeet Mohammed vzmh heeft ons gewaarschuwd dat er een tijd zal komen dat men het onderscheid tussen halal en haraam geld niet meer kunnen maken. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven dan is dit helaas de realiteit geworden. Als we hoog bewust zijn van het concept dat Allah swt de voorziener is en dat hij jouw voorziening bepaalt, dan zouden we ver van haraam geld wegblijven.

Malik ibn Dinar was aan vlees aan het eten. Zijn kat pakte een stukje vlees en rende weg ermee. Malik ibn Dinar die was verbaasd, zijn kat had dit nooit eerder gedaan. Hij besloot om deze kat achterna te lopen om te kijken waar die naar toe ging. Hij zag hem een grot binnen gaan en liet dat stukje vlees los daar en vertrok vervolgens. Malik ibn Dinar ging vervolgens daar kijken en zag opeens een blinde slang uitkomen die dat stukje vlees at. Malik ibn Dinar stond versteld hiervan. Zijn kat, wat normaal gesproken jaagt op slangen, bracht een stukje vlees om deze blinde slang te voorzien. Allah swt heeft deze kat gebruikt om deze slang te voorzien. Dit is een duidelijk bewijs van het genoemde vers dat Allah swt elke bewegende schepsel heeft voorzien hier op aarde.

Verder leert Allah swt ons ook om ons in te zetten om onze voorzieningen te vergaren. We zullen stilstaan bij drie punten:

- Het terugkeren op het pad van Allah swt middels het berouwproces. Allah swt zegt hierover in surah Noeh in aya 10 tot en met 12 het volgende:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
(١١) وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Noeh zei (tegen hen): “Vraag jullie heer om vergeving. Voorwaar, Hij is de meest vergevensgezind. Hij zendt vanuit de hemel regen in overvloed op jullie neer. En hij zal jullie versterken met bezittingen en kinderen. En Hij zal voor jullie Tuinen maken en Hij zal voor jullie rivieren maken.

Allah swt maakt hier een statement dat diegene die vergeving vraagt aan Hem, beloont zal worden met voorzieningen. Om die reden is het belangrijk om terug te keren naar Allah swt en afstand te nemen van hetgeen wat Allah swt verboden heeft verklaart. Twijfel nooit aan zijn macht, Allah swt is in staat om alles te realiseren.

- Vertrouwen hebben in Allah swt. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in Allah swt. En vooral in zijn eigenschap dat Hij de voorziener is. We horen ons best te doen en ons in te zetten en op het moment dat we dit gedaan hebben horen we ons volledig vertrouwen te leggen in de handen van Allah swt. Elke uitkomst is dan goed voor ons, ongeacht of deze veel of juist heel weinig is. Omar Ibn Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei hierover het volgende: “Ik hoorde Allah’s Boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zeggen: **Als jullie allemaal op Allah hadden vertrouwd zoals jullie op hem zouden moeten vertrouwen, dan zou Hij (Geprezen en Verheven is Hij) jullie zeker voorzien hebben zoals hij de vogels voorziet, die ’s ochtends hongerig wakker worden en in de schemering met volle magen terugkeren”.**
- Vasthouden aan de principes van Allah swt en het aanbidden van Allah swt. Het is belangrijk om vast te houden aan de principes van Allah swt om zo ook een gezegend leven te kunnen leiden. Op het moment dat je deze zegeningen hebt dan zal je snel een tevreden en een voldaan hart hebben. Je zult een innerlijke tevredenheid ervaren die zelfs de allerrijkste persoon op aarde niet zal ervaren met de hoeveelheid geld wat die heeft. Dit gevoel is enkel en alleen te verkrijgen van Allah swt. Tevens is het belangrijk om vast te houden aan je aanbeddingen van Allah swt, denk hierbij aan het gebed. Dit is een middel om dichterbij Allah swt te komen en er zit een sterke relatie tussen jouw gebeden en het krijgen van voorzieningen en gunsten van Allah swt.

Beste broeders en zusters, besef dat jouw voorziening bepaald wordt door Allah swt. Besef ook dat Allah swt vraagt om het maximale gebruik te maken van je vermogen, dit doe je door je dagelijks in te zetten. Verder is het ook belangrijk om vertrouwen te hebben in Allah swt en tenslotte moet je vasthouden aan de principes van Allah swt en je gebeden. Dit alles moet ertoe leiden dat je een gezegend leven zal leiden met rust en een tevreden hart.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.

Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.