

# De vreugde van de gelovige op de dag des oordeels

Vrijdagpreek van vrijdag 16 september 2022

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: de vreugde van de gelovige op de dag des oordeels.

Allah swt zegt in surah an-Naml, aya 89 het volgende:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَأَمِئُونَ

**Wie met een goede daad komt, voor hem is er (iets) beters dan dat (aan beloning). En zij zullen veilig zijn voor de schrik van die dag.**

Een waarheid wat we allemaal kennen is dat er een dag gaat komen dat we allemaal verantwoording moeten gaan afleggen bij Allah swt. Deze dag staat bekend als de dag des oordeels. De dag des oordeels is een dag wat zwaar zal zijn. Een dag waarbij iedereen verzameld zal worden. Er is geen gelijkenis aan deze dag. De wereld die we vandaag de dag kennen zal heel anders zijn op die dag. Allah swt beschrijft deze dag als volgt:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا  
الْعِبَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا  
النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا  
الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ  
(١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (١٤)

**Wanneer de zon opgerold wordt (en zijn licht verloren gaat). En wanneer de sterren (neer)vallen. En wanneer de bergen verpulverd worden. En wanneer de zwangere vrouwtjeskamelen worden verwaarloosd. En wanneer de wilde dieren verzameld worden. En wanneer de zeeën (als laaiend vuur) ontstoken worden. En wanneer de zielen verenigd worden. En wanneer het meisje dat levend begraven is gevraagd wordt. Voor welke zonde zij gedood werd. En wanneer de geschriften (met de daden van iedere persoon) uitgespreid worden. En wanneer de hemel verwijderd wordt. En wanneer het hellevuur wordt aangestoken. En wanneer het paradijs dichtbij gebracht wordt. Elke ziel weet (dan) wat zij heeft meegebracht.**

Het is een dag waarbij alle daden van een mens naar voren zullen komen. Het zal een dag van vreugde zijn of het kan een dag van verdriet of angst zijn. De gelovigen zullen behoren tot de personen die op deze dag vreugde zullen kennen. Allah swt maakt duidelijk in het genoemde vers dat de gelovigen veilig zullen zijn van deze angst en schrik. Verder leren we ook uit de koran dat Allah swt op dat moment engelen stuurt naar de gelovigen om hen gerust te stellen en hen bij te staan om niet angstig te zijn. Allah swt zegt hierover in surah al-Anbiya in aya 103:

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

**De grootste angst zal hen niet betreuren en de engelen zullen hun tegemoetkomen (en zeggen): “Dit is jullie dag die jullie is beloofd”.**

De gelovige heeft zijn hele leven zich ingezet om op deze dag te doen behoren tot de gelovigen. Ondanks de zeer moeilijke situatie zie je dat Allah swt de gelovige bijstaat om deze fase door te komen. De gelovige heeft in zijn leven vrees gekend voor Allah swt en met die vrees heeft hij afstand genomen van zaken die in strijd zijn met de principes van Allah swt. Als beloning voor deze vrees zie je dat Allah swt de vrees op de dag des oordeels bij hem wegneemt. Verder zien we ook dat op de dag des oordeels de omstandigheden zo zwaar zijn dat er bijvoorbeeld geen schaduw zal zijn behalve de zeven groepen mensen die door Allah swt met zijn schaduw worden beschaduwed. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: **“Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen.”**

We leren uit deze overlevering dat onze goede daden ervoor zorgen dat we worden bijgestaan op de dag des oordeels. De gezichten van de gelovigen zullen op deze dag verlicht worden van vreugde. Om die reden moeten we ons best doen om continue bezig te zijn met het verrichten van goede daden en dat we afstand nemen van zondes. We moeten ons beseffen dat we alles in eigen hand hebben. Wij moeten de vreugde voor ons ogen halen hoe groot deze zal zijn als je te horen krijgt van Allah swt dat je behoort tot de inwoners van het paradijs. Dit moet ons stimuleren zodat we ons maximaal gaan inzetten om zo te doen behoren tot de personen die vreugde zullen kennen op de dag des oordeels.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe ‘alaykoom wara7matoeh lahi wabarakatoeh.