

Hecht niet aan het wereldse leven!

Vrijdagpreek van vrijdag 5 mei 2023

Bismillahi arahmani araheem,

Het onderwerp van vandaag is: hecht niet aan het wereldse leven!

Allah swt zegt in surah Hoed in aya 15 het volgende:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ

**Wie het wereldse leven en haar bekoringen wil; voor hen zullen Wij hun daden daarin ten volle belonen.
En voor hen zal daarin niets in mindering worden gebracht.**

Vaak worstelen we met twee zaken, het wereldse leven en het hiernamaals. Eén ding is zeker: Deze twee zaken zijn in elkaar verweven en zijn niet uit elkaar te halen. Maar aan de andere kant zie je dat vele broeders en zusters een disbalans hebben tussen deze twee zaken. Je ziet dat men teveel gehecht is geraakt aan zaken die gerelateerd zijn aan het wereldse leven. Men is zo gefocust op wereldse zaken dat men zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals een zeer lage prioriteit krijgen. Alles draait op een gegeven moment om de wereldse zaken. Een goed voorbeeld hiervan is de aandacht en de prioriteit die social media heeft op ons dagelijkse leven. We brengen zoveel tijd door op social media dat een like of de aandacht die we krijgen hiermee veel belangrijker is geworden dan bijvoorbeeld een daad verrichten om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Je ziet dat mensen zelf heel veel geld uitgeven om hun status bij de mensen te vergroten om gezien te kunnen worden. Terwijl datgene wat ze hiermee willen bereiken op de dag des oordeels hen niet zal baten. In de genoemde vers maakt Allah swt een statement dat hetgeen wat ze willen bereiken in dit wereldse leven hen zal bereiken maar op de dag des oordeels zullen ze daar niets van terugvinden. Mede omdat hun intentie niet zuiver was, ze deden alles voor de likes en de aandacht van de mensen en niet voor Allah swt. Allah swt waarschuwt ons in de koran hiervoor, Hij wilt dat we onze daden enkel en alleen voor hem verrichten om zo zijn tevredenheid te bereiken. Allah swt zegt hierover in surah al'An'aam in aya 162 en 163 het volgende:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Zeg (o Mohammed): "Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden. Hij heeft geen deelgenoten. En hiertoe ben ik bevolen, en ik ben de eerste van de moslims."

We moeten om die reden bewust zijn dat deze wijze van handelen zal leiden tot een vorm van Shirk. Allah swt noemt dit in de koran Ar-Riyaa. Te kijk lopen met je daden om zo de tevredenheid van de mensen te bereiken. Op het moment dat we ons hechten aan het wereldse leven dan kan dit een risico zijn dat in de val trapt van ar-Riyaa. Als we teruggaan naar de tijd van de profeet Mohammed vzmh dan zie je in het gedrag van de profeet Mohammed vzmh een duidelijke les terug. Hij hechtte totaal niet aan het wereldse leven. De metgezellen volgde hem hier in ook, zo waren ze bescheiden en wilde totaal niet

op de voorgrond staan als het gaat om hun daden. Om zo hun intentie te kunnen beschermen. Ze deden alles omwille van Allah swt en niet omwille van de mensen.

De profeet Mohammed vzmh levert het volgende over hierover. De profeet heeft gezegd dat de volgende drie personen de hel zullen binnentreden. Als eerst een islamitische geleerde. Allah swt zal hem op de dag des oordeels vragen: "Ik heb jou kennisgegeven en heb voor jou mensen om je heen verzameld; wat heb je hiermee gedaan?". De geleerde zal antwoorden: "Ik heb mensen onderwezen in Uw geloof en met hun mijn kennis gedeeld omwille van U". Hierop zal Allah swt antwoorden: "Jij liegt; jij hebt dit slechts gedaan zodat je aanzien zou verkrijgen bij de mensen en niet omwille van Mij". Hierop zullen de engelen deze geleerde met zijn gezicht als eerste de hel in werpen. Zo gaat het ook met de 2de, degene die Zakaat (liefdadigheid) gaf omwille van bekendheid onder de mensen dat hij geld had en uitgaf. Zo ook de 3de, degene die Jihad deed zodat mensen zouden zeggen kijk hoe dapper hij was. Een rode draad die we uit deze hadith kunnen halen is dat de reden waarom deze personen de hel binnentreden is vanwege het feit dat ze daden hebben verricht zonder een zuivere intentie en dat ze meer waarde hebben gehecht aan het wereldse leven in plaats van het hiernamaals.

Beste broeders en zusters, wij horen een gezonde balans te vinden tussen het wereldse leven als het leven voor het hiernamaals. Wij horen ons niet te hechten aan het wereldse leven. Weet dat je niks zal meenemen van het wereldse leven naar het hiernamaals. Wij horen om die reden de juiste prioriteiten te stellen zodat we in het hiernamaals onze daden terug zullen vinden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wa salamoe 'alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh.